



Juni 2023

Gemeenteraadsverkiezingen



Henk Van Hootegem

Het laatste weekend van juni gingen we naar de laatste volksuniversiteit van het afgelopen werkjaar. We kwamen samen in een gebouw van de Vrije Universiteit in Brussel. Het is steeds een beetje zoeken om ter plekke te raken. Gelukkig hadden we een goede chauffeur die er met ons naar toe gereden is. Het was een mooie dag, wel wat warm. In de zaal was het warm en benauwd door al die mensen die aanwezig waren. En we waren met velen. Het was een nationale volksuniversiteit. Ook onze Waalse vrienden waren aanwezig. Het is fijn om te zien dat we met zo veel zijn. Indien je zelf geen Frans spreekt, is het wel niet eenvoudig om met elkaar te praten. We zien zo wel dat armoede overal hetzelfde is. We zitten in hetzelfde schuitje, of we nu Frans of Nederlands spreken.



De volksuniversiteit ging over de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Toch was het belangrijk om het er nu al over te hebben. Er is namelijk van alles veranderd. Voor de gemeenteraadsverkiezingen ben je niet meer verplicht om te gaan stemmen. Dat wisten we niet. Voor de federale verkiezingen moet je wel nog gaan stemmen. De burgemeester zal ook anders worden aangeduid. Vroeger konden de politieke partijen dit onderling beslissen. Nu wordt de persoon met het meeste stemmen



(van de partijen die de meerderheid vormen) automatisch de nieuwe burgemeester. We kunnen dus zelf meer mee bepalen wie burgemeester wordt door een bolletje achter de naam te zetten. De manier waarop je moet stemmen is niet veranderd. Je mag maar op één lijst stemmen en dus geen kandidaten vanop verschillende lijsten aanduiden. Het was goed om dit nog eens te herhalen. De meeste mensen mogen met een computer stemmen. Toch zijn er steden en gemeenten waar je nog steeds met een potlood een bolletje moet kleuren.



Na deze uitleg splitsten we op in kleine groepjes. In ieder groepje werd een casus besproken. We bekeken het probleem en probeerden dan samen te zoeken hoe dit probleem door een gemeente verholpen kan worden. We hadden het onder andere over openbaar vervoer en veiligheid van voetgangers, maar ook over referentieadressen bij het ocmw, huisvesting, openbare parkjes,... Telkens kwamen we tot de vaststelling dat we meer betrokken willen worden door het beleid. We bekeken ook hoe we dit konden doen. Een aantal mensen vonden dat je politici soms wel kan aanspreken maar dat ze achteraf toch maar hun goesting doen. Anderen reageerden hierop dat als je niet reageert, er ook niets zal veranderen.

De politiek staat alsmaar verder van de mensen. Rita en Marc vertelden tijdens het opmaken van deze echo dat ze vroeger vaak met de burgemeester konden praten, maar dat ze de huidige burgemeester nog nooit gezien hebben. Uiteraard hadden we tijd te kort en konden we niet op alle ervaringen en ideeën ingaan.



Hoewel dit soms wat frustrerend was, hebben we toch heel wat belangrijke zaken kunnen benoemen.



Na een lange pauze gingen we naar de grote zaal. Omdat dit samen was met de Franstaligen, werden aan de ingang koptelefoontjes uitgedeeld. Wanneer de Franstaligen spraken werd dit door iemand in het Nederlands

vertaald. De koptelefoontjes werkten niet zo goed. Er was veel gekraak en de verbinding was niet goed. Dit moet beter volgend jaar! We hoorden dat de Franstaligen dezelfde casussen besproken hadden. Ze hadden ongeveer dezelfde ervaringen en oplossingen als wij aan Vlaamse zijde.

's Middags waren er broodjes voorzien. Jammer genoeg waren er niet voldoende tafels en banken om aan te eten. Gelukkig waren er een aantal gentlemen zoals Marc die binnen een stoel zijn gaan halen voor anderen. Marc zelf was tevreden met een betonblok om op te zitten.



Na de lunch waren er verschillende ateliers. Een aantal mensen was al voldaan en heeft geprofiteerd om wat buiten te blijven zitten babbelen met andere ATD'ers. Binnen kon je deelnemen aan een theateratelier of aan een workshop 'sociale



filosofie'. Het theateratelier was zeer leuk. We hoorden de deelnemers plezier maken tot in de andere lokalen. De twee workshops over sociale filosofie gingen over een studie die ATD heeft gemaakt over leven in armoede. Het ging over het onrecht dat mensen in armoede vaak wordt aangedaan door niet erkend te worden als volwaardig. Ook mensen in armoede filosoferen graag over hun leven. Omdat de begeleiders van de workshop Frans waren, voelde een Nederlandstalige deelnemer aan de workshop zich ook een beetje uitgesloten omdat hij niet alles begreep. De workshop was zo interessant dat we ruim over de tijd gingen. Hierdoor was het einde van de volksuniversiteit wat chaotisch. Sommige mensen zaten buiten, anderen binnen... Er was geen afsluitend woordje. Gelukkig had Wouter zijn gitaar mee zodat we nog samen het vierde wereldlied konden zingen. Dat zorgt toch iedere keer weer voor verbondenheid zo vlak voor het naar huis gaan. Marc zag toen hij naar huis ging nog iemand wandelen met een kat aan een leiband. Dat vond hij toch speciaal, iets dat je bijna alleen maar in Brussel kan zien. In Turnhout gaan ze met hun hond wandelen.

Werkten mee aan deze echo:



Marc



Rita



Saskia

Dit verslag en ook foto's zijn terug te vinden op onze facebookpagina (Volksuniversiteit ATD Vierde Wereld Vlaanderen).