



13 maart 2021

Wat is armoede?

Op de volksuniversiteit dachten we na over wat ons toeliet om een stap vooruit te zetten in ons leven. Zo ontdekten we wat armoede inhoudt. Tijdens de voorbereiding op deze volksuniversiteit hadden we op een silhouet reeds aangeduid wat armoede met een mens doet.

Het is niet eenvoudig om armoede uit te leggen. Wie in armoede leeft, heeft onvoldoende geld om te leven en komt daardoor in de problemen, Naar de dokter gaan wordt b.v. uitgesteld omdat je denkt dat je de onderzoeken of medicatie niet kan betalen, Je vindt geen goede woning en je moet tevreden zijn met 2de hands kledij en meubels. Veel mensen in armoede kunnen overleven omdat ze naar de voedselbank gaan. De keuze wat je eet word je wel ontnomen. Je kan niet zelf bepalen wat je eet.





Armoede raakt ons in veel levensdomeinen. De deelnemers aan de volksuniversiteit omschreven armoede als het niet meetellen in de maatschappij, het niet kunnen deelnemen aan de maatschappij als een volwaardig mens. Sommige spreken over vernederingen vanaf hun kindertijd. Anderen ervaren nu dat ze door anderen bekeken worden als profiteurs. Je zelfvertrouwen is niet groot omdat je door anderen niet au serieus genomen wordt. Je bent van anderen afhankelijk om beslissingen te nemen. We hoorden een moeder vertellen dat ze schulden moest afbetalen. Ze stelde voor om maandelijks 50 euro te betalen, maar dit werd geweigerd. Ze vroeg hulp bij het CAW en de hulpverlener nam contact op met de schuldeiser. Hij stelde een afbetalingsplan van 25 euro per maand voor en dit werd aanvaard. Dit geeft je het gevoel dat je zelf weinig kan regelen.



Armoede wordt vaak door de maatschappij gezien als het maken van foute keuzes. Mensen in armoede hebben vaak zelf ook het gevoel dat ze foute keuzes maken, maar het is de situatie die je geen keuze laat. Je durft b.v. niet naar het OCMW omdat je je schaamt, omdat mensen je doen geloven dat het door je eigen schuld is dat je in die situatie zit. Je woont al jaren in een sociaal appartement waar er veel lawaai is. Dit geeft jou en je kinderen veel stress. Omdat het rustiger zou zijn voor je kinderen moet je ze op internaat sturen. Als ouder vraag je je af of je dit niet kon vermijden door te verhuizen naar een goede woning in een rustige buurt. Je beperkte middelen laten je echter niet toe om te verhuizen.



Om te overleven moeten we creatief zijn en zelf veel bricoleren. Je zoekt uit waar er promoties zijn, koopt in verschillende winkels om telkens het goedkoopste product te vinden. Die creativiteit, de inspanningen om te overleven wordt niet gezien.

Het woord schaamte hoorden we ook vaak: kinderen in armoede durven andere kinderen niet uitnodigen omdat ze zich schamen voor de woning waar ze leven, er is schaamte omdat je naar de voedselbank gaat, schaamte omdat je niet in staat bent om je eigen leven te leiden.

Er is armoede door het systeem: indien de uitkeringen hoger zouden zijn, dan zouden we niet naar de voedselbank moeten gaan. De informatie om rechten te verkrijgen is er niet altijd of het is te ingewikkeld. Je moet ook veel ingewikkelde papieren invullen en dat lukt niet altijd. De huurprijzen zijn niet meer leefbaar waardoor mensen in armoede verplicht zijn om een slechte woning te huren waar ze nog te veel voor betalen.



Om vooruit te geraken in het leven is het nodig dat je veerkracht hebt. Die veerkracht kan je zelf vinden omdat je boeken leest of omdat je mensen rond jou hebt die in je geloven. Openstaan voor kansen die je krijgt van je omgeving of hulpverleners zorgen dat je een stap vooruit kan zetten. Verschillende mensen vertelden dat het nu beter met ze gaat omdat ze hulpverleners, vrienden hadden die in hen geloofde. “Je kan het zelf”, “Komaan, laat je niet gaan” hoorden ze. Dit liet hen toe om stappen te zetten.

Iemand getuigde dat ze ontdekte dat ze niet alleen was met haar problemen door



naar de voedselbank te gaan. Velen vonden ook kracht bij ATD, Kauwenberg, BMLIK. Ervaren dat je niet alleen bent als je in armoede leeft is belangrijk. Anderen ontmoeten die je begrijpen en steunen doet je stappen vooruit zetten. Velen helpen elkaar vooruit door b.v. onderdak te geven als iemand geen woning meer heeft of eten te delen. Vrijwilligerswerk maakt je ook sterker: je kan er anderen gelukkig maken en je eigenwaarde neemt daardoor toe. Zo kan je sterker worden en proberen om stap voor stap je situatie te verbeteren. Belangrijk is dan wel dat we niet tegen structuren botsen die verhinderen dat we waardig kunnen leven.



Gemaakt door Tamara Boey, Felix , Franky Thienpondt, Jürgen Blomme, Luc Vandenabeele

Dit verslag en ook foto's zijn terug te vinden op onze facebookpagina (Volksuniversiteit ATD Vierde Wereld Vlaanderen).