



VIERDE WERELDBLAD



PB-PPIB-16019
BELGIE(N)-BELGIQUE

ATD = All Together for Dignity / Agir Tous pour la Dignité / **Samen voor waardigheid**
www.atd-vierde wereld.be / Nr. 213 / december 2020 / Verschijnt vier maal per jaar



03 Schoenen



04 Een andere realiteit, hetzelfde raderwerk



07 Hoe we geld inzamelen zegt iets over wie we zijn





Uitgave van de Beweging
ATD Vierde Wereld
Victor Jacobslaan 12
1040 Brussel
(02) 647 92 25 / 647 99 00
contact@atd-vierdewereld.be
www.atd-vierdewereld.be
Internationaal: www.atd-fourthworld.org
Over de stichter: www.joseph-wresinski.org/nl
facebook.com/ATDVla

Verantwoordelijk uitgever:

Marijke Decuypere
Victor Jacobslaan 12
1040 Brussel
Foto's: ATD Vierde Wereld, tenzij anders vermeld.

**Voor giften van 40 euro of meer per jaar
ontvangt u een fiscaal attest.**

IBAN: BE89 0000 7453 3685
BIC: BPOTBEB1

U kan ATD Vierde Wereld
ook opnemen in uw testament.
Bij een duolegaat gaat een deel van uw
bezit naar uw erfgenamen en een ander
deel naar ATD Vierde Wereld.
De successierechten zijn dan lager
en worden betaald door
ATD Vierde Wereld.

GRAPHIUS



EDITO

EEN HOOPVOLLE KREET

Als je probeert te begrijpen wat mensen in armoede meemaken, wat ze denken, hoe ze lijden, wat ze nastreven, dan neem je al deel aan de strijd tegen armoede. En dan duikt een vraag op: wat is armoede nu precies en wie bepaalt dat?

Het gaat natuurlijk over geld. Dat is een belangrijk criterium en voor onderzoekers is het makkelijk te hanteren. Maar mensen in armoede vinden dit te eng: een arme is geen rijke zonder geld. Armoede voel je niet alleen in je portefeuille, ze tast je hele persoon aan, bepaalt hoe je naar de wereld kijkt, hoe je burger kan zijn en of je toekomstplannen kan maken.

Een studie van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld en de Universiteit van Oxford, samen met mensen in armoede uit zes landen, bracht de verborgen dimensies van armoede in kaart. Ook in het boek 'Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger' laten die vele aspecten van armoede zich raden.

Hoe er ook gemeten en gewogen wordt, we stellen vast dat in landen die de middelen hebben om armoede uit te roeien, de miserie toch blijft bestaan, dat de kloof tussen arm en rijk elk jaar groter wordt.

Moeten we zeggen dat ATD Vierde Wereld, actief in België sinds 1969, gefaald heeft?

De situatie is zorgwekkend, maar toch zijn er alsmaar meer mannen en vrouwen die het hoofd omhoog houden. Om hun stem te laten horen komen militanten, ondanks hindernissen, samen in de Volksuniversiteiten van ATD Vierde Wereld. Anderen die een moeilijk leven leiden komen uit alle hoeken van het land om bij te dragen aan het werk van het Steunpunt tot bestrijding van armoede. Gezinnen die door de lockdown in een nog groter isolement terecht kwamen durven getuigen van het geweld dat hen wordt aangedaan. Ze willen deelnemen aan het collectieve denkproces, ook al wordt hun stem nauwelijks gehoord.

De landen die lid zijn van de Verenigde Naties engageerden zich met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen om niemand achter te laten. Burgers van alle achtergronden willen zonder voorbehoud inhoud geven aan dit engagement.

Zij die opkomen voor mensenrechten zijn met velen, verenigd in ATD Vierde Wereld en in andere verenigingen. Hun roep klinkt als een hoopvolle kreet.

Hun visie wordt werkelijkheid.

Georges de Kerchove
Nationaal Team



Vinnie De Craim

SCHOENEN

De laatste tijd regende het vaak pijpenstelen. Ik ben het zat met natte voeten thuis te komen. Ook al is het nog maar begin oktober, ik beslis mijn winterschoenen aan te trekken. Verbaasd stel ik 's avonds vast dat mijn voeten toch nat zijn. Ik onderwerp mijn schoenen aan een grondige inspectie en zie dat ze aan de zijkanten beginnen los te laten. Ik trek meteen naar de schoenmaker. Repareren vindt hij zinloos. Hij toont me dat de zolen in feite uit karton bestaan. Ik schrik en zucht "Ja, dan moet ik nieuwe kopen". Ik vloek in stilte want dat is een onvoorziene uitgave. De schoenmaker runt ook een schoenwinkel. Ik ken hem al jaren en ik weet dat dit geen verkooptruc is. Hij toont me enkele winterschoenen en ik merk duidelijk het verschil. "Die zolen gaan niet kapot, mijn klanten dragen ze dan ook drie jaar". Zodra ik de prijs zie, verzin ik vlug een uitvlucht. "Ik moet mijn dochter ophalen aan het station, ik kom later wel terug". Ik blijf de hele avond en de volgende dagen piekeren: "Ga ik voor kwaliteitsschoenen? Ik zou mijn spaarpotje kunnen aanspreken. Als ik deze schoenen drie winters kan dragen zijn ze in feite helemaal niet duur". Ik besef dat ik deze luxe heb terwijl Carine en zo veel anderen vaak pijnlijke en natte voeten hebben. Omdat ze zich geen goede schoenen kunnen veroorloven krijgen ze ook last met hun rug.

Vorige week nog toonde Carine haar aankopen. Dankzij de uitverkoop bij Brantano kon haar zoontje met een paar goede nieuwe sneakers naar school. Voor zichzelf had ze nog een paar modieuze laarsjes op de kop kunnen tikken. "Nu krijgt onze Joshua geen nare opmerkingen op school." Carine vertelt dat ze vorig jaar een mooi paar schoenen voor hem vond in de Kringloopwinkel. Ze leken wel splinternieuw en Joshua vond ze prachtig. Hij kon nauwelijks wachten om zijn schoenen aan zijn klasgenoten te showen. De juf had het meteen gezien. "Joshua, je hebt nieuwe schoenen!" Maar zijn trots smolt al gauw want ze vervolgde: "Jammer dat het zomerschoenen zijn." Dapper had hij in de klas zijn tranen verbeterd maar thuis liet hij ze de vrije loop. De volgende dag kostte het Carine heel wat moeite om Joshua naar school te sturen met zijn "zomerschoenen". Had ze maar honderd euro meer in de maand gehad dan had ze haar zoon die vernedering en pijn kunnen besparen. "Het waren helemaal geen zomerschoenen. Ja, het was bijna winter en echte winterschoenen waren het niet, maar zomerschoenen, nee" zegt ze kwaad. "Ik heb hem toen beloofd te sparen zodat hij het volgende schooljaar met nieuwe schoenen kon beginnen. En het is me gelukt!" glundert ze.

Marijke Decuypere

EEN ANDERE REALITEIT, HETZELFDE RADERWERK

“In Bangladesh is de realiteit anders dan in de Verenigde Staten, maar de kern van armoede en hoe armoede voelt is overal hetzelfde. Het gaat duidelijk om meer dan materiële ontberingen. Het gaat ook, en misschien wel vooral, over hoe mensen samenleven met elkaar, over pijn en strijd. Dat wist ik natuurlijk al. Maar het verrassende is dat we een gemeenschappelijke taal vonden over de grenzen van landen en culturen heen.”

Marianne de Laat, werkte mee aan een internationale studie over de verborgen dimensies van armoede. Het ging om een samenwerking van ATD Vierde Wereld met de universiteit van Oxford waarbij mensen in armoede uit verschillende landen betrokken waren (zie vierdewereldblad 208, september 2019)



Een raderwerk van dimensies die op elkaar inwerken en beïnvloed worden door factoren van buitenuit. Het schema helpt om de complexiteit van armoede te zien.

Verborgen dimensies van armoede. Het rapport (Engels of Frans) vindt u op www.atd-vierdewereld.be

Drie kernervaringen van armoede Afhankelijkheid - lijden - verzet

Opgedrongen afhankelijkheid. Beslissingen worden voor jou genomen. Je mist controle. Je hebt weinig keuze.

Mensen in armoede kunnen zich weinig fouten veroorloven in de keuzes die ze maken. Een miskoop? Ze liggen er meer dan twee nachten wakker van. Het kan hen jaren achtervolgen. Mensen zijn niet arm omdat ze de verkeerde keuzes maken. De stress van de armoede is soms de oorzaak van een foute keuze. Of de buitenwereld ziet iets als een foute keuze omdat de onvoorstelbare situatie van armoede een andere logica meebrengt. Afhankelijk zijn van anderen die keuzes voor jou maken tast je eigenwaarde aan. Je kan opstandig worden maar evengoed al te onderdanig tegenover diegene die ingrijpende beslissingen kan nemen over jouw leven. Armoede leidt tot onzekerheid en angst. Op elk moment kan je klappen krijgen, van alle kanten.

Fysiek, geestelijk en emotioneel lijden, samen met een gevoel van machteloosheid om er iets aan te doen.

'Een dag later vertelde hij teneergeslagen dat hij de kamer niet kreeg. De eigenaar had zijn maatschappelijk werkster verteld waarom: 'Zijn gezicht staat mij niet aan.' Marc kan die dag geen grapjes maken. Hij is kapot van die uitspraak. Aan iedereen die hij die dag op kantoor ziet, vertelt hij zijn verhaal. 'Staat de miserie dan zo duidelijk op mijn gezicht geschreven? En dan nog, ik ben toch geen crimineel?' Zijn lijf en zijn gezicht zijn uiteraard getekend door het leven van de straat. Ik vind niet de gepaste woorden om dat in alle eerlijkheid te zeggen.' (*)

Strijd om te overleven, verzet tegen de vele vormen van lijden die voortvloeien uit ontberingen, misbruik en gebrek aan erkenning.

Strijd en verzet zijn nauw verbonden met de inspanningen van mensen om te overleven, om een innerlijk evenwicht te bereiken en een beter leven uit te bouwen. Meestal is het een strijd die niet gezien wordt. Om de basisbehoeften te vervullen is veel creativiteit nodig en daardoor worden ook nieuwe vaardigheden aangeleerd. De hoop om hun kinderen een beter leven te geven is een bron van energie voor mensen in armoede.

Ze steunen op hun innerlijke wilskracht om de focus te richten op kansen die zich voordoen, voor henzelf en voor hun naasten. Er is de voortdurende zorg voor familieleden, vanuit mededogen. Mensen die in armoede leven hebben de neiging om het weinige dat ze hebben met anderen te delen, ook als dit henzelf in armoede houdt. Dit creëert het gevoel van een gedeelde strijd en solidariteit. Het helpt om wanhoop of zelfmoordgedachten op afstand te houden.

M.T. Poppe



delegatie Tanzania en Bolivia ▲

() Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger. Verhalen uit de buik van de samenleving. Marijke Decuyper en Guy Malfait, p.28*



LUIS EN SINDY IN GUATEMALA:

Lomas de Santa Faz in Guatemala-Stad ▲

“WIJ KREGEN HULP, NU WILLEN WE ZELF HELPEN”

Luis en Sindy zijn militanten van ATD Vierde Wereld in Guatemala. Het is mei 2020 en ook in Guatemala heerst het coronavirus.

Werkloos

“Hoe gaan we onze gezinnen te eten geven? We hebben het geld niet om thuis te blijven”

Luis heeft het over zijn bureu: “Ze hebben niets, kunnen hun kinderen zelfs geen omelet met zout te eten geven. Ze voelen zich eenzaam, triest en verlaten.”

“Als het coronavirus ons niet doodt, zal het de honger zijn, of de bendes”

Niet meer naar school

Scholen gingen dicht. Wat gebeurt er als kinderen en jongeren opgesloten zijn in hun buurt? “Deze gezinnen staan buiten de samenleving. Hun zonen en dochters studeren nu niet meer en worden aangetrokken door bendes, drugs en andere negatieve zaken rondom hen. Er zijn geen leraars in de buurt die hen een andere manier van zijn kunnen tonen dan wat ze van internet halen. Hun ouders weten niet meer hoe hen eten te geven, of kleren.”

“Jonge mensen hier hebben geen stem. Hoe kan je hen zeggen dat alles goed komt, dat ze zich geen zorgen moeten maken, dat we er wel door komen? Er is geen enkele boodschap van hoop.”

De zoon van Luis en Sindy is zeven en één van de weinigen die wel les krijgt, via Whatsapp. Van de 21 leerlingen in zijn klas zijn er zeven die nooit deelnemen aan de lessen: “Van die kinderen en gezinnen weten we niets: hoe gaat het met hen? Er zijn veel ouders die niet kunnen lezen of schrijven en in armoede leven. Hoe gaan kinderen die achterstallige kennis inhalen? Dat baart zorgen.”

Hoe kunnen we mensen in armoede best helpen?

De Guatemalteekse overheid helpt mensen in armoede tijdens de crisis maar bereikt niet iedereen. Sommige gezinnen zijn erg geïsoleerd en kunnen niet terugvallen op een netwerk. Luis en Sindy gaan langs bij gezinnen in hun buurt.

Luis en Sindy luisteren. Zo komen zij te weten hoe zij mensen in armoede het best kunnen helpen.

“We zagen echte nood in de wijk op de heuvel en trokken er heen met voedsel. We kennen een vrouw die voor haar kleindochter zorgt en totaal geen inkomen had. Normaal verkoopt ze wat kleren maar dat viel nu weg.”

Als militanten van ATD Vierde wereld hebben Sindy en Luis een lange geschiedenis van betrokkenheid bij de meest kwetsbare gezinnen in hun buurt. “Ook wij kenden armoede” legt Luis uit. “Toen we net een koppel waren zat het financieel en emotioneel niet goed. We weten wat het is om absoluut niets te hebben. We weten wat honger is en hoe het voelt om alleen te staan. We weten ook wat het is als de kinderen niets te eten hebben.”

“Wij kregen hulp. Toen ik de nood zag van deze gezinnen zei ik tegen Luis dat we een beetje moesten delen van wat we hebben” vertelt Sindy. “

“Dat wij hulp gekregen hebben was onze motivatie om nu zelf te helpen, want we hebben nu op zijn minst een inkomen dat honger buiten houdt. We willen delen, aan anderen denken, zodat zij niet hetzelfde moeten doorstaan als wij, want dat is echt hard.”

“Mijn vader en moeder hadden geen waardig werk; ze raakten er niet bovenop. Sommige dagen hadden we niet genoeg te eten. Ik herinner me een jaar dat we enkel bonen en rijst aten, een heel jaar alleen maar bonen en rijst. Luisteren naar mensen vinden we echt belangrijk. Niemand luisterde naar onze ouders, niemand toonde interesse, niemand reikte hen de hand om uit die situatie te raken.”

Initiatieven zoals die van Luis en Sindy zijn cruciaal voor het overleven van de armste gezinnen.

Marte Lorent



Nicolas en André

HOE WE GELD INZAMELEN ZEGT IETS OVER WIE WE ZIJN

'Het enige dat ik kende was liefdadigheid, ik wist niet dat we mensen in armoede ook op een andere manier konden helpen.' Nicolas is bijna 3 jaar in loondienst en André is al 45 jaar medestander bij ATD Vierde Wereld. Beiden zijn ze belangrijke schakels in de fondsenwerving. Ze vertellen ons hoe de visie van ATD ook in deze actie tot uiting komt.

Waarom heeft ATD giften nodig?

André: Veertig jaar geleden al zette ATD projecten op zoals 'recht op cultuur' en 'recht op vakantie'. In die tijd was niemand daarmee bezig, zeker de overheid niet. Giften zijn dus onontbeerlijk om die projecten te kunnen uitvoeren. Ook voor 'menselijke tijd', zoals huisbezoeken, krijgen we geen subsidies van de overheid.

Nicolas: Dankzij individuele giften hebben we de vrijheid om nieuwe acties op te zetten en te vernieuwen. Maar ook om kritiek te uiten op de subsidiërende overheid als die in haar beleid tekortschiet. We zitten niet vast in een schenker-ontvangerrelatie met de overheid.

Zegt de manier waarop we geld inzamelen iets over wie we zijn als ATD?

André: Onze donateurs zijn meestal al overtuigd van de aanpak van onze beweging voordat ze donateur worden. We willen een goede band met hen opbouwen en hen niet in de val lokken.

Nicolas: Daarom heeft ATD bijvoorbeeld geen straatverkopers: we willen mensen niet dwingen om donateur te worden.

Mensen voelen zich dan snel in het nauw gedreven en vinden geen tegenargument. Zo'n aanpak reflecteert niet waar ATD voor staat.

Worden militanten betrokken bij de fondsenwerving?

Nicolas: Onze oproepen om te doneren bevatten telkens getuigenissen van ervaringsdeskundigen. Het is de bedoeling dat op termijn militanten betrokken raken in heel het proces van fondsenwerving.

André: We hechten veel belang aan de aanwezigheid van onze militanten in de algemene vergadering zodat zij gesensibiliseerd worden rond fondsenwerving en mee verantwoordelijkheid kunnen dragen.

Nicolas: We sturen twee keer per jaar een oproep om te doneren, en die sturen we ook naar onze militanten. Voor sommigen onder hen kan het raar zijn om een overschrijvingsformulier te ontvangen. Anderzijds, als je de brief niet naar hen verstuurt, maak je in hun plaats een beslissing en sluit je hen uit om solidair te zijn. Er zijn militanten die doneren.



Een militant besloot het geld dat hij terugkreeg van de belastingen aan ATD te geven. Een andere militant ging aankloppen bij verenigingen: 'We hebben geld nodig voor de straatbibliotheek'. Een maand later kreeg ze een paar honderd euro bij elkaar.

Gebruiken jullie nog andere manieren van fondsenwerving?

Nicolas: We houden geen dure fondsenwervingcampagnes want we willen niet dat het geld van de donateurs in die campagnes kruipt. De organisatie van fondsenwervingevenementen is een grote investering.

André: Bij huwelijken, begrafenissen, jubileums,... wordt er regelmatig geld ingezameld voor ATD. Wij helpen de initiatiefnemers met de communicatie rond deze fondsenwerving.

Nicolas: Communicatie en fondsenwerving ondersteunen elkaar. Voor het boek 'Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger' bijvoorbeeld is een grote communicatiecampagne nodig maar de verkoop ervan draagt ook rechtstreeks bij aan de fondsenwerving.

Vorig jaar deden we een oproep voor fondsenwerving met getuigenissen van mensen in armoede. Iemand belde ons: 'Ik herken me in deze getuigenissen en in de aanpak van ATD'. Met getuigenissen brengen we ook het engagement van mensen in armoede naar buiten.

Wat is het profiel van onze donateurs?

André: Ongeveer dertig procent van onze schenkers is Vlaams. De beweging is minder gekend in Vlaanderen dan in Brussel en Wallonië.

Nicolas: Het is een ouder maar trouw publiek. Het zijn mensen die ATD goed kennen en we proberen onze band met hen te onderhouden.

Waarom zouden mensen ATD moeten steunen?

Nicolas: Waarom niet? We staan dichtbij de armsten, we kennen hun noden en weten hoe we hen structureel kunnen helpen. We zijn ervan overtuigd dat een wereld zonder armoede mogelijk is.

André: Wij doen niets in de plaats van mensen in armoede, we doen het met hen. Ik doneer aan ATD omdat ik niet in de sociale sector werk en mensen wil steunen die wel hun tijd besteden aan armoedebestrijding. Het is een manier van

delen: ik kan andere geëngageerde mensen helpen het te doen in mijn plaats.

Nicolas: Ik bekijk armoedebestrijding nu helemaal anders dan 3 jaar geleden. Vroeger dacht ik dat we armen enkel konden helpen door hun kledij en voedsel te geven.

André: Ik ook. Voordat ik als medestander begon was ik al bezig met armoede, maar dan in de vorm van liefdadigheid. Ik hielp met voedselbedeling. ATD gaf mij nieuwe inzichten.

In het boekjaar 2020 krijgt een donateur voor een gift vanaf 40 euro 60% van zijn gift fiscaal terugbetaald in plaats van 45% de voorbije jaren.

Hoe belangrijk is ethiek in jullie fondsenwerving?

Nico: Heel belangrijk. We zijn aangesloten bij de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving, dat is een organisatie die regels rond fondsenwerving oplegt aan verenigingen.

André: De rekeningen worden nagekeken en geverifieerd door dit organisme. Het is een manier om te tonen aan onze donateurs dat we heel zorgvuldig omspringen met het vertrouwen dat ze in ons hebben.

Wat zijn de toekomstplannen?

Nicolas: Fondsenwerving moet een project worden van iedereen en niet van enkelen. We willen informatie over fondsenwerving toegankelijker maken via een brochure of een pagina op de website van ATD, zodat iedereen erover kan praten en kan bijdragen.

André: De komende jaren willen we ook de legaten beter onder de aandacht brengen. Achter elk legaat steekt een mooi verhaal. De schenkers zijn mensen die hun betrokkenheid willen concretiseren in een bijdrage aan de maatschappij, over hun dood heen.

Nicolas: We willen ook dat (mogelijke) donateurs rechtstreeks aan onze acties kunnen deelnemen zodat ze zien hoe het er aan toegaat. De maatschappij moet niet enkel aan de zijde van ATD vechten maar ook aan de zijde van mensen in armoede.

Meer info over legaten?

Contacteer contact@atd-vierdewereld.be

Marte Lorent – Guy Malfait

DIT JAAR KAN JE BIJ ATD VIERDE WERELD WENSKAARTEN BESTELLEN VAN DE VOORBIJE JAREN

Als je deze wenskaarten koopt, steun je de projecten en andere acties die ATD Vierde Wereld wereldwijd samen met mensen in armoede organiseert.

1 kaart = 0,50 euro
Verrassingspakket van 12 kaarten = 10 euro

(Zolang de voorraad strekt: we kunnen niet garanderen dat al de kaarten op de foto's nog beschikbaar zijn)

Verzendkosten: alle prijzen zijn exclusief verzendkosten:

1 tot 20 kaarten: EUR 3,00

21 tot 50 kaarten: EUR 4,80

Je kan je bestelling telefonisch (02/647.92.25) of per e-mail (contact@atd-vierdewereld.be) doorgeven.

Het bedrag maak je over aan ATD Vierde Wereld België vzw op rekeningnummer IBAN: BE89 0000 7453 3685 (BIC: BPOTBEB1) met vermelding "wenskaarten + je naam".



▲ Wenskaart 1



▲ Wenskaart 2



▲ Wenskaart 3



▲ Wenskaart 4



▲ Wenskaart 5



▲ Wenskaart 6



▲ Wenskaart 7



▲ Wenskaart 8



▲ Wenskaart 9

DE WERELDDAG VAN VERZET TEGEN ARMOEDE 2020 IN BEELD



▲ Aalst: 'Sloop die muur van vooroordelen'



▲ Avelgem: Straatbibliotheek op de markt



▲ Avelgem: Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger



▲ Brugge: 'Krijg jij de eindjes aan elkaar geknoopt?'



▲ Hasselt: Betaalbaar en veilig wonen



▲ Leuven: De sociale grondrechten in tijden van corona



▲ Brussel: Armoede en klimaat: het is nu of nooit



▲ Dinant: "Exprimons-nous" ("We uiten ons")

Brussel, House of Compassion (Begijnhofkerk)



▲ 14 oktober - Scherpe getuigenissen over de kracht waarmee corona toeslaat bij de meest kwetsbaren in binnen- en buitenland. Een Brusselse dakloze, een Syrische vluchteling, een straathoekwerker, een medewerker van vzw Orbit en een vertegenwoordiger van Broederlijk Delen in Bolivië schetsen de hoop en wanhoop van hen die tussen de mazen van het net vallen.



▲ 19 oktober - "Armoede is niet fataal ... als ..." was de titel van een lezingenreeks. De 'als' is hier belangrijk. Alhoewel de armoedeproblematiek door de coronacrisis nog meer open en bloot ligt, is er weinig aandacht voor de onzichtbare elementen van armoede. De sprekers, waaronder Bert Luyts van ATD Vierde Wereld, besteedden daarom aandacht aan de 'binnenkant' van armoede. Waarom het zo hardnekkig is. Waarom het mensonterend is. En, vooral, waarom we als maatschappij er alles aan moeten doen om te zorgen dat ieder mens een waardig leven kan leiden.

KALENDER



Volksuniversiteit van de Vierde Wereld

Zaterdag 12 december 2020 en zaterdag 13 februari 2021

Plaats van dialoog en vorming met mensen in armoede

Op zoek naar een kerstcadeau? Wij hebben een idee!

Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger. (Marijke Decuypere en Guy Malfait)

Hoe het boek bestellen? Stuur een mail naar boekhandel@atd-vierdewereld.be met de vermelding dat je het boek wilt bestellen. Schrijf het bedrag van EUR 19,90* over op het rekeningnummer van ATD Vierde Wereld België vzw: IBAN BE89 0000 7453 3685 (BIC : BPOTBEB1) met vermelding "Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger". Ook te verkrijgen in je boekhandel.

Dit boek is een enorm belangrijke verzameling van diverse verhalen die de realiteit weerspiegelen van een vijfde van de Belgen én die allerlei stereotypes van tafel vegen. Het is niet alleen een eyeopener voor iedereen die de mens achter de armoedecijfers en -percentages wil ontmoeten, maar ook een must-read voor mensen die in armoede leven en troost kunnen vinden in de herkenbare verhalen.

Yasmien Naciri

*De verzendkosten: voor 1 boek: EUR 3,00; voor 2 of 3 boeken: EUR 4,80; voor meer dan 3 boeken: EUR 6,50.



Ben je geïnteresseerd in onze activiteiten en wens je meer info?

Stuur ons een mail: contact@atd-vierdewereld.be.
Raadpleeg onze website: www.atd-vierdewereld.be