

UITNODIGING

Met de vredeswandeling door de stad willen we graag zowel religieuze als niet-religieuze mensen met verschillende levensopvattingen, culturen en achtergronden bij elkaar brengen. Hiermee willen we een signaal geven van vrede, liefde, harmonie en respect voor elkaar.

We veroordelen iedere vorm van geweld, extremisme en terrorisme, ook als die in naam van de religie wordt gepleegd.

Iedereen met een hart voor vrede is van harte welkom! Laat Oostende zien dat ook u open staat voor dialoog en opkomt voor vrede in de wereld onder alle mensen.

14.30 u. Verzamelen op het Sint-Petrus en Paulusplein

15.00 u. Vertrek optocht

16.00 u. Aankomst op het Wapenplein met vredesboodschappen van verschillende organisaties en samenzang aan de kiosk.

17.00 u. U wordt uitgenodigd voor een hapje en een drankje in Open School, Ooststraat 29

"Ongeacht het verschil tussen mensen zijn we allemaal verbonden met elkaar. We verenigen ons omdat we gezamenlijk streven naar een wereld waarin we meer in harmonie en dialoog samenleven."

Vredesplatform 37 organisaties

