

21-23 juli 2018

## Ontdekkingsreis naar het internationaal centrum van ATD Vierde Wereld in Méry-sur-Oise

In het weekend van 21-23 juli bezochten we het internationaal centrum van ATD Vierde Wereld in Méry-sur-Oise (Frankrijk). We ontdekten onder andere de maquette van het barakkenkamp Noisy-le-Grand, de muur van de moed, een wandtapijt over het leven van Père Joseph, de bureau en het graf van Père Joseph, de kapel van Notre-Dame de Tout le Monde en het Trocaderoplein in Parijs met de eerste gedenksteen. We ontmoetten mensen uit diverse landen (onder meer Mexico en Tanzania) en leerden zo ATD in andere landen en continenten kennen. We namen ook tijd om samen de basisopties van ATD Vierde Wereld te lezen. Enkele getuigenissen en bedenkingen van de deelnemers:

“Voor ons is de reis in twee woorden te beschrijven: ver reikend en verrijkend. Wij hebben er heel veel van geleerd. Vooral van de jonge heer uit Tanzania, de jonge dame van de workshop van Tapori en zeer zeker de dame die samengewerkt heeft met Père Joseph.”



“Ik heb nu een beter inzicht in de werking van ATD gekregen. Ik vond het zeer leerrijk omdat men vecht voor betere leefomstandigheden voor de meest armen onder ons, want daar is er het meeste nood aan.”

“Wat mij is bijgebleven, is het gesprek met de dame die samengewerkt heeft met Père Joseph. Zeker een zin die zij zei: “Père Joseph wist de mensen om zich heen te doorgronden, en hun dan te motiveren om door te gaan met hun strijd, ook al leek die niet of bijna niet te lukken.””

“Het is een lange weg om iets te bereiken. Het kan lang duren, maar je moet blijven volharden en hopen. Zoals in Mexico: iemand die meer dan 25 jaar op straat leefde is nu verkozen.”

“We zagen dat je door creatief bezig te zijn ook boodschappen kan overbrengen: de muur van de moed, het tapijt van Nelly Schenker...”



“Het was een zeer leerzame ervaring in Méry-sur-Oise. Zeker de manier waarop Père Joseph deze prachtige plaats inrichtte. De getuigenissen van Taporì en Mexico raakten me diep. Al de inspanningen die deze mensen leverden, brachten veel op.”

“Père Joseph is en blijft belangrijk: hij is onze eeuwige vlam.”

“Onze kok Jan kookte elke dag heel lekker eten voor ons.”

“Het was heel interessant om het domein te gaan verkennen. We zagen het werk van Père Joseph en hoe hij de mensen in die tijd hielp die in armoede leefde.”





“We kregen een heel goede uitleg van verschillende gidsen die het domein zeer goed kennen. We zagen de onvergetelijke mooie waterput, de kapel en het kantoor van Père Joseph met vele souvenirs uit de hele wereld. De muur van de moed met allemaal mooie teksten en tekeningen van over de wereld op kleine plaatjes allemaal bijeen gebracht, wat een wonderbaarlijk geheel vormt op de muur. Zeker niet te vergeten het meester kunstwerk van de analfabetische dame die het levensverhaal van Joseph Wresinski geborduurd heeft op doek. Kortom dit is een prachtig domein in een natuurlijke omgeving waar vele mooie kunstwerken te bewonderen zijn. Op dit domein voelt het echt aan als thuiskomen ook al ben je er nog nooit eerder geweest .”



“We hoorden verschillende getuigenissen, onder andere uit Tanzania, over moed, vindingrijkheid en volharding.”

“We hebben mensen ontmoet van ATD uit diverse landen. We zien dat iedereen van elkaar kan leren en dat drinkbaar water levensnoodzakelijk is, maar dat er nog vele mensen nog heel ver moeten wandelen om aan drinkbaar water te geraken. Vriendschap, vertrouwen en respect is ook zeer belangrijk voor iedereen.”

“Wij bezochten de eerste gedenksteen ter ere van mensen in armoede op het Trocaderoplein in Parijs. De kopieën van deze steen zijn bij ons ook te zien o.a. in Gent, Brussel, Hasselt,.... Sinds jaren is het een zichtbaar teken van onze wil tot verzet tegen armoede en uitsluiting.”



“De laatste dag hadden we nog wat vrije tijd in Parijs om rond de Eiffeltoren en over de Seine te wandelen. Ik heb de Eiffeltoren dan toch maar mee naar huis genomen, weliswaar een kleinere versie.”

“Het was een echt leuke tijd. Ik heb veel nieuwe mensen leren kennen en goede vrienden gemaakt. 3 dagen zijn echt kort. Toen we van elkaar afscheid moesten nemen zijn er bij mij traantjes gevloeid. Ik hoop dit nog eens te mogen mee doen.”

“Het waren onvergetelijke, vruchtbare en intense dagen in het internationaal centrum. Het heeft ons weer Kracht, Steun en Moed en zoveel meer gegeven, een echte herbronning om voort te doen in de strijd voor een menswaardiger leven van de allerarmsten.”



Dit verslag en ook foto's zijn terug te vinden op onze website ([atd-vierdewereld.be](http://atd-vierdewereld.be)).