



BEWEGING ATD VIERDE WERELD WILLEBROEK, TAPORI EN DE LEENTUINVRIENDEN

Onze beweging **ATD Vierde Wereld in Willebroek** bestaat uit mensen met armoede-ervaring en mensen die met hen solidair zijn, ofwel medestanders. Elke dinsdagavond komen wij samen. We delen ons nieuws en praten rond een thema dat ons aanbelangt.

Onderlinge steun, leren van elkaar en samen solidair naar buiten treden om armoede bespreekbaar te maken staan voorop.



Wij laten samen de stem van personen in armoede horen.

Wij willen de kloof tussen arm en rijk verkleinen door lokaal en daarbuiten, structurele voorstellen te formuleren om de situatie van mensen in armoede te verbeteren.

Daarnaast zijn er nog 2 afdelingen met hun eigen werking binnen ATD Vierde Wereld, namelijk Taporì en De Leentuinvrienden.

Taporì is een afdeling van de internationale kinderwerking van ATD Vierde Wereld. Wij komen met een groep van jongeren van 6 tot 14 jaar tijdens de vakantieperiodes samen in ontmoetingshuis De Mozaïek te Willebroek om te werken rond vriendschap en solidariteit



Moeders en vriendinnen van Taporì

Ook met de moeders van de Taporikinderen en hun vriendinnen komen we er regelmatig samen. Wij bespreken dan de thema's van de volksuniversiteit van ATD Vierde Wereld.

De Leentuinvrienden is een werking die ontstaan is in 2014 rond het concept van "Leentuinen": een idee voortgekomen vanuit de vaststelling bij onze leden dat mensen in hun buurt een tuin hebben maar die niet bewerken terwijl anderen graag een tuin zouden bewerken, maar er geen hebben. Dit project is nadien opgepikt door de bibliotheek van Willebroek en wordt door hen ook verder gecoördineerd.



Wij werken samen in leentuinen en delen groenten, tijd, werk materiaal, kennis en hulp met mekaar. Ook de verwerking en verdeling van de groenten doen we samen. We organiseren tevens een jaarlijkse BBQ, nieuwjaarsreceptie en uitstap waar iedereen welkom is.

Onderlinge steun, leren van elkaar en blijvende solidariteit met mensen in armoede staan centraal in deze verenigingen.

WIST JE DATjes ...

De Internationale beweging ATD Vierde Wereld staat voor “**All Together For Dignity**” ofwel “Allen Samen in de weer voor Waardigheid”.

ATD werd opgericht in 1957 in Frankrijk door Joseph Wresinski. In 1975 werd de Belgische vestiging van ATD Vierde Wereld gesticht.

De Volksuniversiteit brengt mensen met en zonder armoede-ervaring met elkaar in dialoog. We leren er opkomen voor onze eigen rechten en de rechten van mensen in soortgelijke situaties.

17 oktober is op initiatief van ATD door de VN uitgeroepen tot **Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede**.

In 1987 werd in Parijs de eerste gedenksteen voor Slachtoffers van Armoede onthuld door Joseph Wresinski.. Inmiddels zijn er 17 replica's van de steen in veel landen te vinden, waaronder ook in Brussel op de Esplanade voor het Europees Parlement (Luxemburgplein 1 te 1050 Elsene).



Sinds 1982 is ATD actief in Willebroek.

Zegt het jou iets?

Zin gekregen om mee te werken?

ATD Vierde Wereld en De Leentuinvrienden komen elke dinsdagavond om 19h samen in het buurtlokaal op het gelijkvloers van Residentie Herselaar, gelegen aan de Ringlaan in Willebroek.



Tapori en de moeders en vriendinnen komen samen in De Mozaïek, Appeldonkstraat 60 te Willebroek, voornamelijk tijdens de vakanties.



Stel je vragen of maak een afspraak:

atdwillebroek@gmail.com

of bezoek onze website:

www.atd-vierdewereld.be

Omdat we samen de wereld kunnen veranderen



ATD
VIERDE WERELD



Willebroek

“Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven worden de rechten van de mens geschonden. Wij zijn verplicht ons te verenigen om die rechten te doen eerbiedigen.” – J. Wresinski