



ONZE GEMEENSCHAPPELIJKE ENGAGEMENTEN

Programma van ATD Vierde Wereld in België voor 2013-2017



8 juni 2013 :

60 actieve leden ontmoeten elkaar in het Vierde Wereld Huis in Brussel voor een evaluatiedag.

Een internationale dynamiek

Om de vijf jaar evalueren de groepen en teams van ATD Vierde Wereld hun actie.

Gedurende verscheidene maanden worden bijeenkomsten georganiseerd op lokaal, nationaal en internationaal vlak. Gedurende al die tijd kunnen mensen met zeer verschillende achtergrond samen nadenken.

Samen hebben zij het programma van de internationale beweging ATD Vierde Wereld voor de komende jaren gedefinieerd.

Door deze dynamiek van gemeenschappelijke engagementen kunnen ploegen van ATD Vierde Wereld over de hele wereld hun krachten bundelen.



September 2013 : planningsweekend in het internationaal centrum in de streek van Parijs. Samen op reis gaan en afstand nemen van de dagelijkse problemen om na te denken: hoe kunnen we het engagement van iedereen duurzaam maken ?

De richting die we volgen :

Op zoek gaan naar mensen die niet meetellen

Onze prioriteiten :

- 1- Toegang tot onderwijs en kennis opbouwen met ieders intelligentie
- 2- Een economie bevorderen die de Mens en de Aarde respecteert
- 3- Samen opkomen voor Vrede en Mensenrechten

"Serieus nemen wat zeer arme mensen vertellen"



Sedert meer dan 40 jaar zetten burgers in België zich in voor de acties gevoerd door ATD Vierde Wereld. Samen weigeren zij dat armoede een noodlot is en ijveren zij concreet om ze te vernietigen.

Onder hen zijn er die in extreme armoede leven of geleefd hebben. Hun medewerking en hun kennis zijn essentieel om de diepe armoede doeltreffend te kunnen bestrijden.

Wij willen deze strijd verder zetten om de verwachtingen van de armsten onder ons niet te beschamen.

Wij willen die gezinsbeweging zijn die ontmoetingen, dialoog en creativiteit bevordert zodat iedereen kan meebouwen aan een rechtvaardige samenleving.

Mensen die armoede gekend hebben, stellen het volgende vast :

"Wij leven in een consumptiemaatschappij. Als je niks hebt, kun je niet buiten komen (...). Wij leven ook in een maatschappij waar men langer en beter kan leven, maar waar nog steeds armoede heerst. Er klopt iets niet en we moeten zoeken vanwaar dat komt. Sommige mensen overleven amper, maar dat is toch geen leven (...). Men deelt soep uit om te doen alsof men er iets aan doet, maar dat is schone schijn. Een koffie schenken en daarna de deur dichthouden, scheidt alleen maar valse hoop. Dat is de mensen even laten dromen en ze terzelfdertijd kleineren."

Onze samenleving probeert de armoede te verstoppen. Wij daarentegen durven haar in het centrum plaatsen van publieke en politieke debatten.

Wij willen onze samenleving opnieuw een menselijk gelaat geven, hoop en positieve ambities.

Wij willen een vredesboodschap brengen vertrekkend van een met elkaar samenleven dat met iedereen rekening houdt.

Wij weten dat als je niemand aan kant laat, projecten en beleid mensen samenbrengen in plaats van te verdelen, ongelijkheden wegwerken in plaats van te verergeren.

Niemand aan de kant laten, betekent gerechtigheid, vrijheid en vrede voor iedereen brengen.

Onze hoop is deze ambitie overal, ook in België, te zien vooruitgaan en zo een duurzame ontwikkeling voor iedereen te brengen.



De richting die we volgen: op zoek gaan naar mensen die niet meetellen

Wij willen jonge ouders meer de kans geven deel te nemen aan de "**Volksuniversiteit van de Vierde Wereld**" :

- door deze op een zaterdag te houden in plaats van gedurende de week 's avonds

- door gezinsbijeenkomsten te organiseren met activiteiten voor de kinderen terwijl de volwassenen vergaderen

- door de nieuwe expressietechnieken te gebruiken : forumtheater, foto-taal, artistieke expressie...



"Door deel te nemen kan ik mij bevrijden, me openen, durven "mijn bek te openen". Nu durf ik zeggen wat ik denk. Ik durf het zeggen wanneer ik niet akkoord ga op school, in het internaat of bij het gerecht. De Volksuniversiteit helpt mij mijn kinderen op te voeden. Ik speel nu echt mijn rol als moeder door wat ik van de anderen geleerd heb."

Getuigenis van een deelnemsterarticipier

In de Huis van de Kennis (Brussel) : "Wij willen meer naar buiten komen, nieuwe mensen ontmoeten die leven in armoede en uitsluiting. Wij willen nieuwe opvang- en transitplaatsen ontdekken. Wij willen de actieve kant van het huis ontwikkelen: aantonen dat creativiteit vrij maakt en waardigheid geeft."

In La Louvière : "Wij zoeken een nieuw lokaal in een wijkhuis of in een cité om nieuwe mensen op te zoeken."



In Luik : "Wij willen diegenen opzoeken die nog steeds niet meetellen, ons verankeren in de buurt en partnerschappen aangaan vertrekkend van wat sinds twee jaar in Ougrée aan de gang is (gezinsbijeenkomsten op zaterdag...). Wij willen het debat nog dieper voeren."

In St Gilis : "Iemand heeft contact met vrouwen die uitgebuit en bijna als slavinnen behandeld worden. Zij zou zich willen inzetten voor vrouwenrechten. Anderen gaan regelmatig naar het sociaal wijkrestaurant en werken samen daarmee projecten uit, zij ontmoeten daar anderen die ook in armoede leven."

De groep in Verviers : "wij organiseren samen met de AMO « Le Cap » gezinsdagen waar families de band weer kunnen aanhalen met hun kinderen die in instellingen of bij onthaalgezinnen geplaatst werden."

Prioriteit 1 : Toegang krijgen tot onderwijs en kennis opbouwen met ieders intelligentie



In België biedt de school nog altijd niet dezelfde slaagkansen aan kinderen uit arme gezinnen als aan die uit andere milieus.

De verschillen zijn zelfs groter dan in onze buurlanden.

Sommige kinderen worden vanaf de kleuterschool als mislukt bestempeld en afgevoerd naar speciale opleidingen zonder dat daarover een echte dialoog gevoerd werd met de ouders.

Een aantal ouders en de leerkrachten weigeren dat dit gebeurt. Met hen starten we in Franstalig België een werkgroep "School".

Deze groep heeft als opdracht:

- het engagement van de armste gezinnen tegenover de school leren begrijpen, ondersteunen en doen kennen
- de dialoog aangaan met de beroepskrachten uit het onderwijs
- ouders en beroepskrachten samen vormen met de methode van kruising van kennis en professionnels

In Sambreville : "Wij willen de directie van twee lagere scholen gaan opzoeken. Wij willen gaan praten met de leraren maar ook met de kinderen over de toegang tot een goede opleiding en over kwaliteitsonderwijs voor iedereen. De Tapori-groep moet het mogelijk maken andere kinderen en andere ouders hierbij te betrekken."

Pays de Vallées : "Ons doel is de intelligentie van de mensen in de verf te zetten. Wij zijn al in Bastenaken naar een school gegaan die leerkrachten vormt. De groep heeft ervoor gekozen om ateliers te organiseren die gebruik maken van de vaardigheden van de omwonenden (een beeldhouwer, een loodgieter, een moeder die een workshop met elastiekjes voorstelt,...).



Dit werken aan de school zal gebeuren in partnerschap met "Changement pour l'égalité". Deze socio-pedagogische beweging in Franstalig België ijvert sedert verscheiden jaren voor een herbronnen van de scholen eerder gebaseerd op samenwerking dan op competitie.

Prioriteit 2 : een economie bevorderen die de Mens en de Aarde respecteert

Wij willen ervoor zorgen dat de allerarmsten kunnen **deelnemen aan diverse burgerinitiatieven die in onze wijken ontstaan.**

Wij menen dat deze initiatieven **solide alternatieven zijn voor de diverse noodoplossingen, liefdadigheidswerken en hulpacties waar men de allerarmsten opsluit... op voorwaarde dat deze initiatieven weloverwogen zijn en samen met hen beleefd worden !**

- In **Willebroek** liggen meerdere leden van de lokale groep aan de basis van een project "zorgtuinen".



- In **Molenbeek** zetten gezinnen uit duurzame woningen zich met hun burens in voor een « Duurzame wijk » en gaan hiervoor geen nieuwe ideeën uit de weg.

"We bouwen beter op de kracht van de mensen, dan op de macht van het geld."

- Leden van de Beweging namen deel aan de evaluatie van de Millenniumdoelstellingen en sluiten bij anderen aan om samen na te denken mee over duurzame ontwikkeling.



- De groep **Djynamo** wil zich samen met jongeren inzetten om hen toekomstperspectieven te bieden en prioritair diegenen te steunen die de minste mogelijkheden hebben. Deze zomer reeds hebben 60 jonge Europeanen elkaar in Brussel ontmoet om van gedachten te wisselen over problemen als arbeid en opleiding. Vertrekkend van hun ervaring en hun bedenkingen willen wij samen met hen een project opzetten om hen te steunen bij hun intrede in het actieve leven.

Ontdek, steun en word actief in de acties van ATD Vierde Wereld:

www.atd-vierdewereld.be

Foto's: © ATD Vierde Wereld

Prioriteit 3 : Samen opkomen voor Vrede en Mensenrechten

Wij willen de instanties waar wij aanwezig willen zijn, kiezen in functie van de mogelijkheid mensen die in armoede leven erbij te betrekken en voort te bouwen op hun ervaringen.

Om deze reden versterken wij onze deelname aan het Collectief van Verenigingen Partners van het Algemeen Verslag over Armoede.



Wij willen onze boodschap meer weerklank geven en nodigen nieuwe mensen uit om bij ons aan te sluiten:

- door een nieuw uitzicht te geven aan onze tijdschriften (Partenaire en Vierde Wereldblad)
- door onze websites regelmatig te updaten
- door onze aanwezigheid op de sociale netwerken (Facebook...)
- door het werk van het Documentatiecentrum ATD Vierde Wereld te valoriseren
- door ruimte te scheppen voor denkwerk over onze globale communicatie
- door sterker op zoek te gaan naar nieuwe sympathisanten, vrienden en donateurs ; door ze beter te informeren over de acties van de beweging.



Wij willen ons verder met anderen verbinden door diverse partnerschappen :

- Veel groepen van ATD Vierde Wereld voeren actie in partnerschap met anderen. Dat is bvb. het geval in **Brugge**, in **Ronse**, in **Hastière**, in **Charleroi** of nog in **Brussel** met de straatbibliotheek georganiseerd in de wijk van het **Bempt**.
- De groepen van **Doornik**, **Quaregnon**, **Kortrijk**, **Oostende**, enz. werken samen met andere verenigingen voor evenementen georganiseerd in het kader van de Werelddag tegen de Armoede (17 oktober).
- De ploeg van het **Huis der Kennis** heeft in de loop der jaren meerdere partnerschappen aangegaan en neemt deel aan verscheidene evenementen: de Grote Wasbeurt, het Feest van de Vogelschrik, de Zinneke Parade...

Mekaar steunen om ons engagement vol te houden :

De strijd tegen de armoede is veeleisend. Daarom blijven we mekaar in onze lokale groepen en door onze acties steunen. Daarom ook willen we ons regelmatig bijvormen en ervoor zorgen dat iedereen het beste van zichzelf kan blijven geven: ontdekken van nieuwe animatietechnieken, leren werken met informatica...

- Twee nationale contactdagen zullen jaarlijks worden georganiseerd, zodat we als leden elkaar kunnen ontmoeten en op de hoogte blijven van de uitvoering van ons programma.
- Informatiebijeenkomsten laten nieuwe mensen toe onze actie te leren kennen
- Regelmatige bijeenkomsten geven ons de kans van mekaar te leren (kennisdagen, vorming voor straatbibliothekaris,...). In Vlaanderen gaan leden van onze beweging zich vormen in de methode van Kruisen van Kennis .