



INTERNATIONALE BEWEGING
VIERDE WERELD in België

Een Europees jaar tegen armoede, heeft dat zin ?

Tussen goede voornemens en werkelijkheid is het water diep

Het was in oktober 2008 dat de Europese Unie besliste om 2010 uit te roepen tot Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Waarom? Uit overtuiging: 'De bestrijding van armoede en sociale uitsluiting is één van de hoofddoelstellingen van de Europese Unie en haar lidstaten.'

In het besluit wordt ook verwezen naar de Europese Raad van Lissabon in het jaar 2000 waar de lidstaten werden opgeroepen tot stappen die een doorslaggevend effect moesten hebben op de uitbanning van armoede in het jaar 2010. Maar dat zag er anderhalf jaar geleden nog niet zo hoopvol uit: 17 procent van

de Europeanen heeft zo weinig middelen dat zij niet in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Onder die bijna tachtig miljoen mensen zijn 19 miljoen kinderen.

durven nemen: lokaal, regionaal, nationaal, Europees. En wij moeten beseffen dat het ook elk van ons aangaat. *De strijd tegen armoede is een zaak van iedereen.*

2010
Europees Jaar
van de bestrijding
van armoede
en sociale uitsluiting

Zelf hebben mensen die in grote armoede leven geen nood aan een speciaal jaar. Al heel lang strijden ze dag in dag uit tegen dit onrecht. Maar hun ervaring moet gewicht krijgen en hun inbreng moet centraal staan in dit jaar.

Is dit Europees jaar dan een maat voor niets? Nee, ook al is de kloof tussen doel en realiteit enorm. Dit jaar heeft zin als burgers en politici wakker worden en in beweging komen. Politici moeten maatregelen

Als de stem van mensen die in armoede leven gehoord wordt, heeft dit jaar zin.

Régis De Muylder,
nationaal coördinator
ATD Vierde Wereld België

Nieuwe folder ATD Vierde Wereld Vlaanderen

*'Samen met jou werken
aan een wereld zonder
extreme armoede'*

De Internationale Beweging ATD Vierde Wereld realiseerde een nieuwe folder voor Vlaanderen. Kort, duidelijk en op aansprekende wijze uitleggen waar ATD Vierde Wereld voor staat, dat was ons doel.

Of we in deze opzet geslaagd zijn, mogen de gebruikers van de folder zelf

beoordelen. De antwoorden op alle vragen staan er natuurlijk niet in. We hopen juist dat mensen na het lezen van de folder geprikkeld zijn om door te vragen, om ons beter te leren kennen en te ontmoeten.

Wenst u één of meer folders? Laat het ons weten dan sturen we ze op. U mag ook gerust langskomen om ze op te halen.

Onze adres- en contactgegevens vindt u in de colofon.

Een digitale versie ('PDF') is te vinden op www.atd-vierdewereld.be

Internationale beweging
ATD Vierde Wereld



Samen met jou werken
aan een wereld
zonder extreme armoede



Niet altijd meer rechten, wel meer effectieve rechten

Verslag armoedebestrijding 2008-2009

Ook al heeft iedereen gelijke rechten, mensen die in armoede leven ondervinden meer moeilijkheden om hun rechten te laten gelden. Die vaststelling is niet nieuw. Toch is dit een belangrijk thema in het tweejaarlijks rapport van het Steunpunt* omdat het zo vaak aangehaald wordt vanuit de 'actoren op het terrein'.

Voorbeeld

Iedereen heeft recht op gezondheidszorg. Om financiële drempels weg te werken heeft de overheid het OMNIO-statuut ingevoerd. Daardoor kunnen mensen met een laag inkomen

genieten van een betere terugbetaling van hun medische zorgen, ook al hebben ze geen 'speciaal statuut' van invalide, weduwe, wees, leefloongerechtigde. Als een gezin een laag inkomen heeft hebben alle gezinsleden recht op een hogere betaling van hun ziektekosten. Dit is een goede maatregel. Maar veel mensen zijn niet op de hoogte van deze mogelijkheid, of ze struikelen

over de complexe regelgeving en komen de lastige administratieve stappen niet door. Vier maal meer mensen zouden van dit statuut kunnen genieten, zo wordt geschat.

Het Steunpunt vraagt dan ook om te onderzoeken hoe het systeem kan vereenvoudigd worden en om het recht op het OMNIO-statuut zoveel mogelijk te automatiseren.

* Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Het Steunpunt is een overheidsinstelling en moet ervoor zorgen dat de armoedebestrijding op de politieke agenda blijft, het legt de vinger op de vele wonden, stelt maatregelen voor, volgt op of die er komen en of ze het gewenste effect hebben. Het Steunpunt werkt in dialoog met Verenigingen waar armen het woord nemen. Het volledige verslag vindt u op de website : www.armoedebestrijding.be

In het kader van 20 jaar Rechten van het Kind

“Door Europese Volksuniversiteit meer wereldburger geworden”

“Door deel te nemen aan de Europese Volksuniversiteit ben ik meer wereldburger geworden.” Zo vatte een deelneemster uit België haar ervaring samen van twee dagen ontmoeting en dialoog.

Een 100-tal vertegenwoordigers van de 13 regionale Volksuniversiteiten in Europa kwamen op 5 december in het internationaal centrum van ATD Vierde Wereld samen. Om te werken rond het thema “Wie en wat hebben kinderen nodig om op te groeien?” Een verslag van de delegatie van de Volksuniversiteit van Vlaanderen.

Tolken

Bij onze aankomst werden we verwelkomd in verschillende talen: “Olla”, “Bonjour”. De talrijk aanwezige tolken hielpen de taalbarrières te overbruggen; vrijwillig, maar professioneel, twee dagen lang.

Boodschap uit Zuid-Amerika

Vrijdagavond stond in het teken van de Taporí-kinderen uit Zuid-Amerika. Hun videoverslag van hun zomerontmoeting zette meteen de toon van deze internationale ontmoeting. “Of we nu arm zijn of rijk, we willen allemaal gelukkig zijn”, was de boodschap die ze ook meegaven aan de Boliviaanse president Evo Morales. Ze ontmoetten hem in het kader van 20 jaar Rechten van het Kind (zie www.taporí.be). Omdat de Bolivianen drie dagen later een ontmoeting hadden met de Verenigde Naties, konden zij het pad van de deelnemers aan de Europese Volksuniversiteit kruisen.

Hooggeplaatste gasten

Als we in de volksuniversiteit

samenkomen en samenwerken, dan doen we dat om zelf sterker te worden, ervaringen te delen en meer te kennen over de toegang tot rechten. Maar even belangrijk is de aanwezigheid van mensen met invloed op beleid en politiek. Opdat zij de stem horen van mensen in armoede en geraakt worden door hun strijd, hun verdriet en hun moed.

Gasten op deze Europese ontmoeting waren onder meer mevrouw Janna Hainsworth, algemeen secretaris van de Europese organisatie Eurochild, Verena Taylor, verantwoordelijke van het Sociaal beleid van de Raad van Europa en Martine Brousse, ondervoorzitter van het nationale mensenrechtencomité van Frankrijk.

Onrecht en gebaren van moed

Zaterdag werkten we in kleine taalgroepen. Elke Volksuniversiteit had een concrete situatie van onrecht tot uitgewerkt. Kinderen aan de kant gelaten door andere kinderen, een zwangere vrouw op straat zonder thuis, moeilijkheden om te volgen in de klas, te krappe woning, geen speelruimte, uithuiszetting om financiële redenen, angst om plaatsing ... Het waren herkenbare situaties, niet zomaar een afstandelijk bericht uit een krant.

Na een eerste moment van herkenning of ongeloof, zochten we in de groep naar het onrecht in elk verhaal. En vervolgens naar de gebaren van moed. In de namiddag gingen we een stap verder. We



Een bijzondere ontmoeting tussen deelnemers uit Bolivia en Vlaanderen. “Wij hoorden voor het eerst over plaatsing van kinderen, zeiden de Bolivianen. Dat raakte ons diep. In ons land bestaat dit niet. Kinderen worden door de lokale gemeenschap of familie opgevangen.”

Genève, 3 dagen later. Na de Europese volksuniversiteit trok een 20-tal deelnemers verder naar de Verenigde Naties met de aanmoediging en voorstellen uit de Europese Volksuniversiteit nog vers in het geheugen.

Kinderen van Taporì en ouders ontmoetten er mevrouw Kang van het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties.

Voor meer beelden en indrukken: www.taporì.org (onder de Engelse, Spaanse en Franse links) <http://www.atd-quartmonde.org/Les-Taporì-defendent-les-droits-de.html>.



luisterden naar een situatie waarin het recht van een kind om onbezorgd op te groeien, bedreigd werd. We deden voorstellen om deze situatie recht te trekken of ongedaan te maken. Hoe zouden we het zelf aanpakken? En wat kunnen instanties, de politiek en verenigingen doen om deze situaties te voorkomen?

Hoe kijken wij terug?

'Het is frustrerend dat zoveel rechten bestaan maar niet toegepast worden. Daarom is het belangrijk dat er ook mensen uit een hogere instantie geluisterd hebben. En dat wat we bespraken via een delegatie naar de Verenigde Naties gaat !' En: 'Bezig zijn rond een thema in een betrokken groep, doet je ook even afstand nemen van je persoonlijke situatie, het tilt je op. Dat doet goed.'

Tot slot : 'Culturele verschillen doen je stilstaan bij wat je eigen maatschappij als vanzelfsprekend beschouwt. Je wordt wat meer wereldburger.'

Met vereende krachten gaan we verder, ook in 2010.

*Liesbeth Cornillie,
Freddy en Tania Lambier,
Katia Mercelis en Sara Philips*

Waarom lid worden of blijven van ATD Vierde Wereld ?

Elke mens is evenveel waard, welke plaats hij ook heeft in de samenleving. De onrechtvaardigheid, vernedering, schaamte, machteloosheid, uitsluiting, die mensen in grote armoede doorstaan, kunnen we niet aanvaarden.

In de overtuiging dat ieders inspanning nodig is,

spreekt de beweging ATD Vierde Wereld overal mensen aan om bondgenoten te worden en partnerschappen te ontwikkelen op alle niveaus van de samenleving.

Door de stem van de armste mensen te laten horen, worden de verantwoordelijken van politieke, economische, religieuze, culturele instanties aangesproken.

Ook u kan lid worden van ATD Vierde Wereld

Lidgeld : 3 euro (of een hoger bedrag naar keuze) per jaar.

Overschrijven op rekeningnummer 000-0745336-85 met vermelding "lidmaatschap".

In bijlage vindt u ook een voorgedrukt overschrijvingsformulier. Voor betaling van het lidgeld kan geen fiscaal attest gegeven worden.

Voor giften vragen wij u een afzonderlijke overschrijving te doen. Als de gift minimum 30 euro per jaar bedraagt, ontvangt u in februari 2010 een fiscaal attest.

Door het lidmaatschap te betalen onderschrijft u de basisopties van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld en (her)bevestigt u uw steun. U ontvangt een lidmaatschapskaart.

‘Werken met daklozen verrijkt mijn leven’

Nachtopvang Imagine Oostende weer open door inzet burgers en middenveld

‘Luc’ heeft vannacht onderdak. Een goede, warme maaltijd, een schoon en warm bed, een ontbijt. En aanspraak van mensen die hem met respect behandelen. Het is de eerste week van januari en de mensen vallen door de extreme kou dood van het dak, ook hier in Oostende. Na de loting kunnen maximaal 18 of 19 mensen blijven logeren in nachtopvang Imagine aan de Nieuwpoortsesteenweg. Zijn er meer dan 19 mensen dan wordt uitgeweken naar een particulier die enkele kamers beschikbaar stelt. In het uiterste geval worden mensen terug de straat op gestuurd met een overlevingspakket.

Imagine

*Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed nor hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world*

*You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will live as one*

John Lennon

Er wordt geen onderscheid gemaakt: iedereen die zich meldt heeft evenveel kans, ongeacht kleur, taal, geslacht of wat ook. Mensen hoeven hun echte naam niet op te geven. Behoeftte aan anonimiteit wordt gerespecteerd. “Wel proberen we te voorkomen dat Imagine een toevluchtsoord wordt voor illegalen, die via Oostende in Engeland proberen te komen”, vertelt Tine Wyns, directeur van het CAW en een van de drijvende krachten achter het project. Naast de ‘reguliere’ daklozen (meer dan 100) kent Oostende een toenemende stroom illegalen (volgens schattingen zwerven in januari zo’n 400 mensen door en rond de stad). “En al is hun situatie vaak ook schrijnend, dat kunnen we hier echt niet aan. Daarvoor zoeken we andere oplossingen.”

Vorig jaar ging Imagine voor het eerst open in de winter. Het stadsbestuur was niet enthousiast om de nachtopvang dit jaar weer te steunen. “Men is bang voor een aanzuigende werking”, verklaart Tine Wyns. “Het waren vooral de mensen die dagelijks met de ernstige nood worden geconfronteerd, die bleven aandringen op heropening: politie, medische diensten, straathoekwerk en anderen zoals ACW-medewerkers. Mensen zijn soms uitgehongerd, uitgeput, gewond

of ziek. Dat kan je niet negeren.” Inmiddels zijn er 5 vaste krachten en 32 vrijwilligers die Imagine draaiende houden. De financiën komen vooral van de provincie.



‘Luc’ heeft vannacht onderdak. Een goede, warme maaltijd, een schoon en warm bed, een ontbijt. En aanspraak van mensen die hem met respect behandelen.

Mensenrechten

Om Imagine weer open te krijgen tot eind maart, kwamen veel burgers en zowat het hele middenveld in Oostende in beweging, weet Bea Verleyen van de medestandersgroep ATD Vierde Wereld Kust. “Ook onze medestandersgroep schreef een brief. Zich verenigen om de

mensenrechten voor iedereen te doen respecteren, daar gaat het ons om." Dat de mensenrechten van daklozen op grote schaal worden geschonden, is ook voor Tine Wyns klip en klaar. "Onderdak, voeding, medische zorg enzovoort behoren bij uitstek tot de basisrechten. Alleen is dat lang niet voor iedereen duidelijk, ook niet bij de stad Oostende." Wyns is van mening dat er met verwijzing naar de mensenrechten Europese en landelijke regelgeving zou moeten komen die gemeenten verplicht om bepaalde voorzieningen te realiseren. "Nu maakt een gemeente eventueel een eigen beleid. In sommige steden is er gewoonweg helemaal niets geregeld."

Motivatie

"Ik kan het niet verdragen dat mensen onrecht wordt aangedaan", vertelt vrijwilligster Britt Leyne over haar motivatie om in Imagine te werken. Ze is moeder van vier kinderen en heeft het zelf ook niet bepaald altijd makkelijk, maar wil zich toch inzetten. Net als collega-vrijwilliger Piet Saesen is zij lid van de Beweging voor Mensen met Laag Inkomen en Kinderen (BMLIK). Piet: "Via BMLIK zijn we natuurlijk heel goed bekend met de problematiek van armoede en uitsluiting. Maar ik had de behoefte om concreet met deze mensen te gaan werken. Ik wil hen een luisterend oor bieden en ook de vooroordelen die rond hen leven bestrijden. Op mijzelf heeft het contact een louterend effect: ik kan beter relativëren, het verrijkt mijn leven. Zeker 90% procent van mijn eigen 'problemen' kan ik door deze ervaringen zien als luxeproblemen."



Vrijwilligers, vaste kracht en gasten in nachtopvang Imagine voeren een gesprek.

Boodschappers

Het belang van de vrijwilligers kan nauwelijks overschat worden, vindt Jasmijn De Cock, vaste kracht bij Imagine: "Afgezien van het vele werk dat zij hier doen, hebben de vrijwilligers een belangrijke functie als boodschappers. Zij vertellen anderen over hun ervaringen en vergroten daarmee het maatschappelijk draagvlak. De betrokkenheid neemt echt toe, dat merken we aan de toenemende materiële en immateriële steun die we krijgen."

'Luc' (40+) is geboren en getogen in Oostende. Hij is gedeeltelijk invalide en nadat zijn relatie op de klippen liep, belandde hij zes maanden geleden op straat. De toenemende stroom daklozen en illegalen uit alle windrichtingen leidt tot een zekere spanning tussen autochtonen en allochtonen, constateert ook Luc. "De strijd aan de onderkant van de samenleving wordt bitser", zegt Nancy Vanderostijne coördinator van het straathoekwerk in Oostende. "De verdraagzaamheid neemt af, er is meer de neiging om naar de ander te wijzen als het tegen zit". Toch zijn er ook geregeld voor-

beelden van solidariteit. Zoals iemand die na de loting zijn plaats alsnog afstond aan een ander, die het moeilijker had en iemand die zijn rolstoel uitleende aan een persoon, die nog slechter ter been was.

Hoop

Vorig jaar kwamen er gedurende de hele openstellingsperiode zo'n 80 verschillende mensen overnachten in Imagine. Dit jaar waren er alleen al in december 50 verschillende mensen, dus de nood is stijgende. Tine Wyns: "De situatie van de mensen die komen is gemiddeld ook uitzichtlozer. Hoewel we hier niet aan hulpverlening doen, verwijzen we mensen op verzoek wel door naar instanties. Zo zijn er vorig jaar toch 20 mensen toegeleid naar een eigen behuizing." 'Luc' heeft zich ook laten verwijzen en heeft hoop een eigen dak boven zijn hoofd te verwerven. Vooralsnog pleit hij ervoor dat Imagine niet alleen in de winter 's avonds en 's nachts de deuren opent, maar het hele jaar door en liefst ook overdag.

Bea Verleyen en Jos Delisse

Beste journalist

*H*oe kunnen de media bijdragen aan de bestrijding van armoede en uitsluiting? Om het Europees jaar een duw in de rug te geven organiseerde de Europese commissie eind oktober een tweedaagse voor journalisten in Brussel.

Journalisten uit een groot aantal Europese landen namen deel aan workshops en plaatsbezoeken. Op beide dagen kreeg ATD Vierde Wereld een belangrijke rol toebedeeld. Hieronder leest u fragmenten uit de inbreng van ATD. Mensen met ervaringen van armoede namen het woord.

Beste journalist

Als u ons interviewt dan moet u weten dat de mensen die de grootste armoede te verduren hebben ofwel helemaal zwijgen ofwel een deel van de waarheid verzwijgen. Zoals dit gezin dat zes maanden geen water had. De ouders durfden het aan niemand te vertellen, zeker niet aan de sociale diensten, uit angst dat dit een reden zou zijn om hun kinderen te plaatsen. De kinderen mochten het op school niet vertellen, en op de duur vertelden ze helemaal niets meer in de klas. Heel inventief was dit gezin desondanks, om deze maanden door te komen.

U stelt ons vragen, maar u laat niet toe dat we vertellen wat echt telt voor ons. En uit onze antwoorden haalt u enkel wat u interesseert. Soms zijn onze woorden uit hun verband gerukt. Het heeft altijd wel iets met armoede te maken, maar meestal weinig met wat we echt willen zeggen.

We begrijpen niet waarom de media ons anders behandelen. Aan een minister, een bedrijfs-leider of een artiest vraagt u toch ook niet zomaar of u mag filmen in de keuken of de kinderkamer? Waarom kan u niet

gewoonweg luisteren naar wat we te zeggen hebben?

U toont bij voorkeur wat lelijk is. Een vrouw wilde getuigen van haar strijd. U zoemde in op haar gezwollen en vervormde benen. Een man vertelde over zijn kinderen. De camera toonde zijn te korte broek. We zien, lezen en horen in die reportages veel dingen die ons kwetsen. We horen ook dingen die niet waar zijn, een echo van de vooroordelen die leven over ons.

U hebt macht over ons leven, dat moet u beseffen. Maar die

macht kan ook positief zijn, daarom zijn we hier vandaag. We hebben ook goede ervaringen met journalisten. Als u schrijft dat armoede een schandaal is, als u burgers oproept tot verzet tegen armoede, dan voelen we ons gesteund in onze strijd. Als u schrijft over ouders die het beste willen voor hun kinderen en daar ondanks alle moeilijkheden hard voor strijden, dan kunnen niet enkel wijzelf maar ook onze kinderen fier zijn. En dat is heel belangrijk.

Leden van ATD Vierde Wereld vertelden dat ze zelf ook veel geleerd hadden: dat het voor de journalisten ook niet altijd makkelijk is. Als de mediabazen oordelen dat 'er bij het publiek geen interesse is voor armoede', wordt een artikel soms gewoon niet gepubliceerd.

'We willen met jullie samenwerken' was de eindboodschap. Want het moet toch mogelijk zijn dat reportages interesse wekken zonder schokkende beelden of woorden.

Redactie VierdeWereldblad



Mensen in armoede en journalisten uit heel Europa wisselden kennis en ervaring uit in Brussel.

KALENDER

VOLKSUNIVERSITEIT VAN DE VIERDE WERELD

Plaats van dialoog met mensen met armoede-ervaring. Op uitnodiging. Elke 4e dinsdag van de maand, behalve in juli en augustus.

23 februari, Antwerpen.
23 maart, Brussel.
27 april, Antwerpen
25 mei, Brussel
22 juni, Antwerpen

GEZINSDAG AAN ZEE

Zondag 27 juni, voor alle leden en (klein)kinderen - Oostende.

LEESGROEPEN

ATD Vierde Wereld in Kortrijk en Willebroek houden bijeenkomsten rond het boek 'Een wandeling met mevrouw Socratine', van volontaire Christine Béhain.

Kortrijk : woensdag 24 februari.
Willebroek : donderdag 25 februari leesbijeenkomst en donderdag 25 maart een ontmoeting met de schrijfster. Nadere informatie: www.atd-vierdewereld.be.

VORMINGSWEEKEND

27 en 28 maart houden we in Everbeek een weekend rond 'Durven' voor mensen die betrokken zijn bij ATD Vierde Wereld.

MEDESTANDERSHELTER

Elke eerste donderdag van de maand van 17u tot 20u. Onze deuren en telefoonlijnen staan open. Wij zorgen voor soep, als u uw picknick mee-brengt.

KENNISVOORMIDDAG

Onder het motto vanuit ervaring via inzicht tot inzet verdiepen actieve leden zich met een gastspreker in een actueel thema.

Zaterdag 27 februari: visietekst van het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar Armen het Woord Nemen. Volgende kennisvoormiddag: zaterdag 8 mei.

STUDIEDAG

Dinsdag 18 mei, 'Kinderen uit gezinnen in armoede' ism de Provincie West-Vlaanderen. O.a. met gastspreker kinderpsychiater Peter Adriaenssens. Gebouw RENO, Torhout.

ACTUELE INFORMATIE: zie www.atd-vierdewereld.be.

Extra volontairs naar Haïti

De internationale beweging ATD Vierde Wereld is sinds 1981 aanwezig in Haïti en heeft extra volontairs uitgezonden om het team daar te ondersteunen.

Onder hen is gedurende 6 weken Régis De Muylder, nationaal coördinator van ATD Vierde Wereld België. Régis De Muylder is arts en werkte al eerder in Haïti. Ook algemeen secretaris Eugen Brand bezocht het land.

Leden van ons team in Port-au-Prince verloren vrienden en familie, maar voelen zich gesterkt door de enorme solidariteit, moed en flexibiliteit van de Haïtiaanse bevolking, zo hebben zij laten weten. Ook de steun vanuit de internationale beweging is heel belangrijk voor hen.

Op onze (inter)nationale websites plaatsen we zoveel mogelijk actuele informatie:
– www.atd-vierdewereld.be
– www.atd-fourthworld.org
– www.atd-quartmonde.org
Indien u een gift wilt doen voor onze acties in Haïti, kunt u gebruik maken van het in de colofon genoemde nummer o.v.v. 'Haïti'.



Leden van het team van ATD Vierde Wereld in Port-au-Prince op zoek naar mensen en gezinnen die zij kennen

VIERDEWERELDBLAD

Uitgave van de Beweging ATD Vierde Wereld
Victor Jacobslaan 12
1040 Brussel
Tel. (02)647 92 25.
Fax (02)640 73 84.
contact@atd-vierdewereld.be
www.atd-vierdewereld.be

Verantwoordelijk uitgever:
Régis De Muylder
Victor Jacobslaan 12, 1040 Brussel

Lid van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld



Voor giften en lidmaatschap kunt u storten op rek.nr.: 000-0745336-85. Giften van 30 euro of meer per jaar zijn aftrekbaar van de belastingen. Een fiscaal attest wordt in februari afgeleverd.

ATD Vierde Wereld België is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) en ondertekende haar ethische code. Op www.atd-vierdewereld.be vindt u meer informatie over hoe u ons (financieel) kunt steunen. Door lid te worden onderschrijft u de basisopties van onze Beweging en betekent u een steun in onze strijd om een einde te maken aan armoede.

De Internationale Beweging ATD Vierde Wereld is een niet-gouvernementele organisatie (NGO) voor armoedebestrijding. Ze is niet gebonden aan een geloofsovertuiging of levensbeschouwing. Het belangrijkste doel is: de armoede bestrijden met de armsten zelf en vanuit hun ervaringen en kennis. De acties zijn gericht op de eerbiediging van ieders waardigheid en mensenrechten: een duurzame basis voor de uitroeiing van grote armoede. Volledige tekst: www.atd-vierdewereld.be.