



Gevecht voor menselijke waardigheid in Tanzania

Volontair van ATD Vierde Wereld Niek Tweehuijsen ging in Tanzania op zoek naar Patricia, de verpleegster die in zijn jeugd een aantal jaren bij hen in huis had gewoond. Hij belandde al snel aan de onderkant van de maatschappij in Dar es Salaam waar overleven het uiterste vergt. Niek vecht tegen de verleiding om in zijn eentje de problemen voor de allerarmsten op te lossen. Met vallen en opstaan ontdekt hij dat zonder de ervaring en deelname van de armsten duurzame ontwikkeling een illusie is.

"Eindelijk zie ik een paar zandhopen in het donker, dan al gauw een stuk of tien, en inderdaad, naast elk heuveltje een kuil, als een graf dat wacht op zijn bewoner, een hele begraafplaats die is voorbereid vlakbij de golven. Het schokt me, maar ik begrijp de bedoeling niet. Mijn onwetendheid verbaast Doula, die zegt: 'We gaan onszelf daar begraven.' 'Wat! Wie zijn die wij?' 'Sommigen houden de wacht. Zodra ze de lampen zien van de smerissen, fluiten ze. Dan rennen we allemaal naar een kuil, we bedekken ons met zand en ineens is er niemand meer.' 'Maar hoe haal je dan adem?' Dan zegt hij, alsof het vanzelfsprekend is: Door een strootje!'.

www.strootjes.com

Strootjes in het zand

Niek Tweehuijsen, Jean-Michel Defromont
ISBN: 9789089545923
Publicatiedatum: 11/12/2013
Pagina's: 267
Uitgever: Elikser B.V. Uitgeverij
€ 18,50 (€ 21,50 incl. verzendkosten)

Het werkboek **is verkrijgbaar** in onze boekhandel in Het Vierde Wereldhuis, Victor Jacobslaan 12, Etterbeek. Bestellen kan door het vermelde bedrag over te maken aan ATD Vierde Wereld op rek.nr. BE89 0000 7453 3685 o.v.v. 'Boek + auteur'.

Het boek is ook te koop in de Standaardboekhandel.

€ 0,77

ATD Vierde Wereld Brugge
Bea Vanhaecke,
Tillegemstraat 36
8000 Brugge



Donderdag 21 mei 2015

19u30 - 21u30

Brugge

leesavond

ATD-Vierde Wereldbeweging

Leesavond :
donderdag 21 mei 2015

met Niek Tweehuijsen, auteur
en Paul Meersman, medewerker 11-11-11

Tijdstip :
19u30 - 21u30 (onthaal : 19u15)

Plaats :
Dienstencentrum Van Volden
Joris Dumeryplein 1 (Boeveriestraat)
8000 Brugge

Boek vooraf lezen.

Inschrijving - info :
ATD Vierde Wereld Brugge
Bea Vanhaecke,
Tillegemstraat 36
8000 Brugge
tel. : 0496 082297
mail : bea.vanhaecke@telenet.be

Over ATD Vierde Wereld

De armsten bouwen een specifieke kennis op omdat ze de maatschappij bekijken van onderuit.

Die kennis moet een weg vinden zodat veranderingen op gang komen. Alleen zo komt er een wereld waarin de fundamentele rechten van alle mensen worden gerespecteerd.

Met en vanuit de meest uitgesloten mensen gaat ATD Vierde Wereld daarom voortdurend in dialoog met andere burgers, professionelen en beleidsmakers.

Ook door creatieve en culturele activiteiten proberen we ontmoeting, begrip en respect centraal te stellen.

Opgericht

in 1957 in Frankrijk door Joseph Wresinski

Actief

in 30 landen, in 5 werelddelen

Verenigt

mensen in armoede en mensen die naast hen staan van allerlei levensbeschouwingen



*"Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven,
worden de Rechten van de Mens geschonden.
Wij zijn verplicht ons te verenigen
om die rechten te doen eerbiedigen."*

Joseph Wresinski

www.atd-vierdewereld.be

Naam :

Adres :

Telefoon : Fax : Mail :

Schrijft zich in voor
0 donderdag 21 mei 2015 : open leesavond.

Handtekening : Datum :