



INTERNATIONALE BEWEGING
ATD VIERDE WERELD in België

ATD ?

Samen opkomen voor waardigheid. In het Engels is dat : **All Together for Dignity**. In het Frans : **Agir Tous pour la Dignité**.

De beweging ATD Vierde Wereld ontstond in Frankrijk en heet daar *ATD Quart Monde*. Het begon in de jaren vijftig met ATD, maar dan voluit in Franse woorden die van bij de aanvang al wrongen en het resultaat waren van een aansporing tot voorzichtigheid. Wie kan er iets op tegen hebben dat mensen in nood geholpen worden? 'Hulp in alle nood' of '*Aide à Toute Détresse*' was de eerste officiële naam van de vereniging die Joseph Wresinski oprichtte samen met de mensen van het barakkenkamp in Noisy-Le-Grand. Soep bedelen, kleren sorteren, noodbarakken optrekken, dat was niet zijn ambitie. Hij wou de armsten een volwaardige plaats geven in de maatschappij. Boeken, onderwijs, cultuur, schoonheid, werk, waardigheid, daarover had hij het. En dat zat ook in de naam die de eerste vereniging zichzelf had willen geven. De revolu-

tionaire klank samen met de reputatie van enkele mensen uit het kamp die als stichtende leden werden aangebracht zorgden voor een afknapper: de officiële erkenning werd geweigerd. Dan maar een brave naam gekozen die al vlug nog enkel werd uitgesproken met de nietszeggende eerste letters ATD. Die letters gingen mee toen de beweging in andere landen terecht kwam. Vooral het latere tweede luik van de naam kreeg betekenis en werd vertaald: *Quart Monde, Fourth World, Cuarto Mundo, Vierde Wereld*.

Toch is het logisch dat de vraag blijft komen wat de letters ATD willen zeggen. De Engelstalige tak van de beweging verwijst al jaren niet meer naar deze bovenstaande geschiedenis maar gaf er een sprekende eigen-talige invulling aan: *All Together*

ATD ATD ATD ATD atd

ATD
atd

ATD
ATD

ATD
ATD
atd

ATD
ATD

ATD ATD atd ATD ATD

for Dignity. Dit zegt kernachtig waar de beweging toen en nu voor stond. De Franstaligen volgden onlangs. '*Agir Tous pour la Dignité*' is nu ook in de statuten opgenomen.

Samen opkomen voor waardigheid. Nu nog woorden vinden in het Nederlands die de lettervlag ATD op een gelijkwaardige manier kunnen dekken ?

De redactie

Zondagochtend 28 juni 10u, op zoek naar een wit-rood gestreepte feesttent in Doornik. Deze tent wordt vandaag het kloppende hart van de nationale gezinsdag van ATD Vierde Wereld. De ontvangst is hartelijk, de sfeer zomers. We krijgen onze naam opgespeld, er worden foto's genomen en we gaan op weg.

Overall in de straten van Doornik komen we elkaar tegen en herkennen we elkaar aan onze naamkaartjes. We zijn met velen vandaag, en het geeft me een gevoel van 'erbij horen'. Ik geniet.

Na een boeiende film over de stad wordt de tent ons rustpunt en de plek voor een boterham en een goed gesprek. Kinderen met kleurrijk beschilderde gezichtjes hollen uitgelaten tussen de tafels door. Het enthousiasme van de Antwerpse medestanders met wie ik een wagonnetje van de toeristische trein deel, werkt aanstekelijk.

In de namiddag ben ik verbijs-terd door de pientere opmerkin- gen van de kinderen met wie ik het natuurhistorisch museum bezoek. Hun vrolijke leergierig- heid vertedert me, net als de manier waarop hun ouders die stimuleren. Het doet me deugd om te zien dat de onwennigheid van enkele jongeren die ik 's ochtends ontmoette, ondertus- sen plaats heeft gemaakt voor een brede glimlach.

'Joie de vivre'

Om 16u, bij een lekker des- sert, sluiten we de dag af met een lied en een welgemeend 'dankjewel'. Moe maar voldaan wandel ik naar de trein, terwijl ik denk aan al die nieuwe ge- zichten; dat van de kunstenaar met de postkaartenverzameling, dat van de Antwerpse vrouw die zich over mij ontfermde,... Vele mensen die hier vandaag aanwezig waren, hebben het

allesbehalve gemakkelijk. Maar van hun 'joie de vivre' en hun wijsheid hebben we veel te leren. Respect!

Karen Puttemans

De gezinsdag werd mede mogelijk gemaakt door steun van de Stad Doornik, de Gezinsbond, de Stichting Koningin Paola en vele vrienden en vrijwilligers, met name de groep ATD Vierde Wereld Doornik.

Aanstekelijk enthousiasme



Volontairs bijeen in Gent

Om de vier jaar komt het internationaal korps van volontairs van de beweging ATD Vierde Wereld voor een 10-tal dagen samen om te beraadslagen. Deze zomer gebeurde dat op 12 plaatsen: van Montreal in Canada over Frankrijk tot in Manilla op de Filippijnen, en ook in Gent. Het Don Bosco-internaat bood onderdak aan twintig volontairs die actief zijn in Nederland, België, USA en Frankrijk (zie foto).

"We hadden ontmoetingen met militanten en medestanders. We bezochten partnergroepen zoals de Beweging van mensen met laag inkomen en kinderen in Gent en het DAK in Antwerpen. Onze buitenlandse mede-volontairs lieten we kennismaken met cultureel en historisch Vlaanderen. Dat alles was heel verrijkend voor onze uitwisselingen. We voelen dat we voortbouwen op een geschiedenis en tegelijk in een nieuwe fase, met nieuwe uitdagingen zitten. Om daarop in te gaan hebben we alle actieve leden en partners nodig", zei deelneemster Katia Delisse-Mercelis na afloop.



Van Anna en haar dochter Marleen

Op onze school voor buitengewoon onderwijs voor matig tot zwaar mentaal gehandicapte kinderen komt Anna op oudercontact. Zij is een alleenstaande moeder met één dochter, Marleen.

Marleen is meegekomen naar het oudercontact. Ik zeg haar dat het oudercontact is en geen leerlingcontact. Zo blijven we met drie aan tafel zitten: Anna, Maria - een buurvrouw die het gezin ondersteunt - en ikzelf. Het gesprek verloopt vlot. De aanwezigheid van de buurvrouw, Maria, draagt daar zeker toe bij.

Ik zeg dat het soms niet gemakkelijk is met Marleen in de klas. Dan komt Anna's verhaal: "Meester, ge moest eens weten. Ze kan heel koppig zijn. Maar dat kan toch ook niet hé? Weet u met hoeveel ze aan tafel zaten bij ons?"

Omdat er nogal wat problemen waren met de puberende Marleen was er ten huize van Anna een overleg gepland. Alle diensten en hulpverleners kwamen samen bij Anna thuis om zich te vergewissen van de toestand en om de violen gelijk te stemmen.

Niets te zeggen...

Niet minder dan acht verschillende diensten en dito hulpverleners zaten bij Anna aan tafel : Een maatschappelijk werker van het OCMW die de budgetbegeleiding van het gezin doet, iemand van de jeugdrechtbank, een vertegenwoordiger van de advocaat van de vader van Marleen, iemand van het centrum voor geestelijke gezondheidszorg waar Anna nog regelmatig voor ondersteunende therapie komt, ...

Op school kwam Anna haar beklag doen: "Meester, de ene zegt zo en die andere zei weer iets anders. Ik weet het niet meer. Wat kon ik nog zeggen? "

Zin?

Achteraf bedacht ik : stel u voor dat er acht mensen bij mij in huis komen en aan mijn eettafel mij komen vertellen hoe ik mijn leven moet leiden, hoe ik mijn dochter moet opvoeden, mijn financiële situatie komen uit de doeken doen, komen dreigen met plaatsing van die dochter in een instelling. Wat zou ik denken en voelen op zulk een moment? Hoe kan zo'n vergadering nu ooit uitmonden in resultaat als Anna zo overdonderd achterblijft?



Een leraar en medestander

Eigen Kracht-conferentie

Laat mensen zelf hun problemen aanpakken

Na 12 jaar als volontair van de internationale beweging ATD Vierde Wereld in Frankrijk, Haïti en Nederland gaat Vlaming Guy Malfait (1970) op eigen kracht verder. Letterlijk, want na een opleiding werkt hij nu free-lance voor de Nederlandse organisatie Eigen Kracht Centrale. Doel : mensen in moeilijkheden ondersteunen door hun eigen mogelijkheden en die van hun netwerk optimaal te benutten.

“Een Eigen Kracht-conferentie (EKC) geeft mensen de mogelijkheid om zelf, samen met familie, vrienden en andere bekenden, een plan te maken voor een oplossing of voor hulp. De kracht voor de oplossing komt vanuit de familie en alle belangrijke mensen daaromheen. Gemaakte plannen zijn leidend voor de hulpverlening.” Dat staat te lezen op de website www.eigenkracht.nl.*

Zo'n conferentie vergt veel zorgvuldige voorbereidingen, weet Guy Malfait inmiddels uit eigen ervaring: “Een eerste stap is mensen duidelijk maken wat ze kunnen verwachten van zo'n EKC. Het moet vanaf het begin duidelijk zijn dat een EK-coördinator geen hulpverlener is. Op geen enkele manier mag ik mij inlaten met de problematiek. Eenmaal een gezin het belang van een EKC inziet, ga ik met hen kijken welke mensen ze willen uitnodigen. Denk daarbij aan familie en vrienden maar ook soms burens, geloofsgenoten, ...

Vervolgens ga ik bij elk van die mensen op bezoek om uit te leggen wat een EKC inhoudt. Het moet vooraf duidelijk zijn voor iedereen waar hij of zij aan begint. Het is heel belangrijk te weten of mensen zich veilig voelen op zo'n bijeenkomst. Het kan niet zijn dat iemand niet durft te praten omdat er die ene tante is die altijd een grote bek opzet. Eventueel ga ik op zoek naar een vertrouwenspersoon zodat iedereen zich toch veilig voelt.”

In alle vrijheid

“In grote lijnen bestaat zo'n EKC uit drie delen. Het eerste deel heeft als doel iedereen van dezelfde informatie te voorzien. Het tweede deel is besloten. Enkel de mensen van het netwerk zijn aanwezig, geen hulpverleners en ook ikzelf niet. Het is echt hun bijeenkomst: zij maken de afspraken, zij stellen het plan op en doen dat in alle vrijheid onder elkaar zonder vreemden. In het derde deel wordt het plan voorgesteld aan de coördinator en goedgekeurd. Daarna kan iedereen



Eigen Kracht-coördinator Guy Malfait: “Je doet beroep op de kennis en krachten van mensen die echt geven om zo'n gezin.”

naar huis en begint het plan te werken!”

Wie maakt er gebruik van?

“In principe kan iedereen beroep doen op Eigen Kracht. Bij de conferenties die ik tot nu heb gecoördineerd ging het telkens om een gezin waar moeilijkheden waren met één of meerdere kinderen. Een meisje dat van de ene crisisopvang in de andere is terechtgekomen en stabiliteit wil, maar ook een gezin waar de moeder recent overleden is, hun dochter een levensbedreigende ziekte heeft en waar de vader niet voldoende voor kan zorgen. Het kan heel uiteenlopend zijn.”

* In het kader van twee Europese werkdocumenten van de internationale beweging ATD Vierde Wereld vond er uitwisseling plaats van praktijkervaring en kennis met Eigen Kracht Centrale:

- “Een echte dialoog verandert ons leven.” 2006. In het Nederlands, Frans en Engels.

- “Précieux enfants, précieux parents”; een focus op het gezin in de strijd tegen kinderarmoede. 2004. Frans en Engels. Beide documenten zijn te downloaden via onze website of te bestellen via het secretariaat.

“Kinderen niet geplaatst dankzij Eigen Kracht”

Wat spreekt je aan in deze aanpak?

“Je doet beroep op de kennis en krachten van mensen die echt geven om zo’n gezin. Een hulpverlener heeft dan wel specifieke scholing achter de rug, maar kan nooit bedenken dat een tante bereid is een meisje van 14 jaar om de twee weken een weekend te bij haar laten logeren om de ouders tot rust te laten komen. Zo’n voorstel van een tante kan heel goed werken en aanvullend zijn op specifieke hulp die de hulpverlener wel kan bieden.

Het fijne ervan is dat je zelf aan de zijlijn blijft, je neemt niet de plaats in van anderen. Ik heb vaak wel allerlei ideeën over wat goed zou zijn, maar als je na afloop van een conferentie het plan doorneemt sta je vaak versteld van hoeveel afspraken gemaakt zijn. En het blijkt meestal ook nog goed te werken!”

Is Eigen Kracht ook geschikt om problemen van mensen in armoede aan te pakken?

“Ik denk het wel, al zal heel veel afhangen van de kennis en ervaring van een EK-coördinator

met generatiearmen. Sommige gezinnen hebben zozeer het vertrouwen in de hulpverlening verloren dat ze die coördinator ook niet zomaar willen geloven. Daar moet je mee kunnen omgaan.

Gezinnen met ervaring van armoede zijn bij uitstek mensen die graag willen helpen en vaak al heel veel doen om andere gezinnen te ondersteunen. Een EKC kan helpen om die mensen rond de tafel te krijgen en samen afspraken te maken.”

Zijn er overeenkomsten met de benadering van ATD Vierde Wereld?

“Wat mij betreft wel. Ik denk dat we beiden een beroep doen op de burgerzin: iedereen heeft wat bij te dragen. Daarnaast wil ATD toch ook graag dat de gezinnen in armoede de touwtjes in eigen handen blijven houden, dat er met hen gepraat en nagedacht wordt en niet over hen. Dat is bij EKC ook heel belangrijk. Bovenal probeer ik hen er zoveel mogelijk bij te betrekken. Waar willen ze de bijeenkomst houden, hoe willen ze de men-

sen uitnodigen, wordt er eerst gegeten,...? Ze moeten steeds het gevoel hebben dat het hun bijeenkomst is. Zelf maak ik enkel de weg vrij.”

Zou ATD Vierde Wereld baat hebben bij meer samenwerking met Eigen Kracht of door de methode te gebruiken?

“ATD moet geen tweede Eigen Kracht worden, maar het lijkt me belangrijk dat medestanders, gezinnen en vrijwilligers vertrouwd raken met Eigen Kracht. Ze kunnen er beroep op doen voor henzelf of voor anderen. In Nederland zien steeds meer hulpverleners het belang in van een EKC. In de praktijk blijkt dat meerdere kinderen uiteindelijk niet uit huis zijn geplaatst dankzij een EKC.”

Jos Delisse



“Het is heel belangrijk te weten of mensen zich veilig voelen op zo’n bijeenkomst.”

Terug naar de kern

Guy Malfait, zijn vrouw Vanessa Joos en hun drie kinderen wonen en werken sinds 8 jaar in Nederland, de laatste jaren op recreatieboerderij ‘t Zwerfel van ATD Vierde Wereld in Wijhe. Vanessa is nog steeds vrijwilliger van de beweging. Guy verkent sinds vorig jaar andere horizons. In de zomer van 2010 vertrekt het gezin uit Nederland, waarschijnlijk naar een nieuwe missie voor ATD Vierde Wereld. Waar is nog niet bekend. Guy wil de draad dan weer oppakken: “Ambitie is niet echt een passend woord binnen ATD. Maar als ik er één zou moeten noemen, dan is het toch om terug zo dicht mogelijk tot de kern te gaan van wat mensen in armoede meemaken.”

Zaterdag 17 oktober Werelddag van Verzet tegen extreme Armoede

NATIONALE VOLKUNIVERSITEIT VAN
DE VIERDE WERELD IN BRUSSEL

***‘Verloren rechten, herwonnen rechten?’
Dialoog tussen mensen in armoede, bondgenoten
en publiek***

We gaan tweetalig in dialoog over situaties waarin mensen een recht verloren. Welke gevolgen had dit voor het dagelijks leven? Hoe hebben de mensen gereageerd, welke stappen hebben ze gezet? Stonden ze alleen of hadden ze steun van anderen?

Waar en wanneer: In het gemeentehuis van Etterbeek (Oudergemlaan, 113/115 - 1040 Brussel) van 13.30 tot 16.30 uur. Ook belangstellenden en groepen die normaal niet meedoen, kunnen zich aanmelden.

Aansluitend: korte plechtigheid bij de Gedenksteen voor Slachtoffers van Armoede bij het Europees Parlement (ter hoogte van Belliardstraat 77) van 17 tot 17.30 uur.

Organisatie : ATD Vierde Wereld België.
Informatie: ATD Vierde Wereld België (zie colofon).



Alle info up-to-date:
www.17oktober.be
en www.atd-vierdewereld.be

Aalst

Thema: ***Recht op cultuur,
sport en zorgeloze vrije tijd
= recht voor iedereen.***

Wanneer en waar: 15 tot 18u op en rond de Grote Markt. Muziek, cultureel amusement, mensen in armoede aan het woord, sport- en culturele verenigingen aan het werk, de burgemeester en bevoegde schepenen over hun beleid. GUSTA-project... een cultureel parcours te ontdekken (duurtijd 1 uur – start om de 15 minuten vanaf 14u). Deelname is gratis. Organisator(en): Werkgroep ‘Stop de Armoede’, Werkgroep GUSTA, open samenwerkingsverband van armen, organisaties en medestanders.

Info en inschrijving: 17oktober@welzijn.net of 053/73.08.91.



Op 17 oktober: open, nationale, tweetalige Volksuniversiteit van de Vierde Wereld in het gemeentehuis van Etterbeek (Brussel).

Brugge

Thema: **Participatie**.

Wanneer en waar: van 10 tot 12u is er een bekendmakingsactie op 't Zand: wij schenken er *Straffe kaffie*. Van 14.30 tot 17u in het Dienstencentrum Van Volden, Dumeryplein (Boeveriestraat) 'Wij luiden de klok' - hulde aan de slachtoffers van extreme armoede en uitsluiting - engagementsverklaring - documentaire 'Grensland' - receptie.

Organisator(en): Brugse medestanders ATD - Oarm in oarme - Ūze Plekke - Wieder medewerking van Stad Brugge - Provincie West-Vlaanderen - Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen - Dienst Diaconie Brugge.

Informatie: Erik Vanackere; 050 - 36 15 91 ; erik.vanackere@skynet.be.

Centrum Brussel Nationale manifestatie

Thema: **Lage inkomens omhoog !**

Wanneer en waar: van 13 tot 16.15u op het Sint-Katelijneplein. Vanaf 13u muziek door *Les Gens du Voyage*, gevolgd door een reflectie over 'het hoe en waarom van deze dag van Verzet'. Om 14u start de optocht met als eis 'Lage inkomens omhoog !' Om 15.30u podiumprogramma met o.a. Axel Peleman.

Organisator + info: Belgisch Netwerk Armoedebestrijding, 02/265 01 53 ; info@belgisch-netwerk-armoede.be.

Gent

Thema: **25 Jaar armoede in beweging**.

Wanneer en waar: van 19 tot 20 uur is de herdenkingsplechtigheid bij de gedenksteen op het Sint Pietersplein. Van 20 tot 21u is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de crypte van de kunsthall in de Sint Pietersabdij.

Organisatoren: Beweging van Mensen met Laag inkomen en Kinderen vzw, De Zuidpoort vzw, Sivi vzw, Samenlevingsopbouw Gent vzw, Partners tegen de miserie vzw en steun van Stad Gent.

Info bij het Huis van de Mensenrechten, Nieuwebosstraat 3 ; 09/224 12 15 ; bmlik@skynet.be.

Kortrijk

Thema: **Armoede in Kortrijk, een harde werkelijkheid**.

Wanneer en waar: vanaf 11u in het Stadhuis is een creatieve tentoonstelling rond armoede en uitsluiting met officiële viering om 14.30 u met de burgemeester. De tentoonstelling is de week erna open tijdens kantooruren. Om 20u in de Schouwburg: 'De luizenopera' van B. Brecht door Tutti Fratelli

Organisator(en): A'kzie met medewerking van enkele Kortrijkse scholen, de Unie der Zorgelozen, vzw De Kier, ATD 4de Wereld, de Buurthuizen, CAW Stimulans en CAW Piramide, OCMW en Stad Kortrijk, Provincie West-Vlaanderen.

Info bij Marc Soenen, voorzitter A'kzie ; 0497/61.15.16 ; akzie@live.be

Oostende

Thema: **Stap, hap, santé**.

Wanneer en waar: tussen 11 en 16u : gezonde sneu-keltocht (wandelroute) door het centrum van de stad met start- en eindpunt in Club Terminus (stationsbuffet Oostende).

Organisator(en): Werkgroep 17 Oktober met steun van Provincie West-Vlaanderen, Stad Oostende, vzw Tartart. Info bij Annemie Deleyn ; 059/ 80 18 83 ; annemiedeleyn@open-school.be.

Ronse

Wanneer en waar: vrijdag 16 oktober van 15.30 tot 19u in het Lionshouse , Priestersstraat 38. **Officiële opening van de nieuwe locatie** met getuigenissen i.h.k.v. 17/10, voorstelling van de werking van De Vrolijke Kring, receptie.

Organisator(en): De Vrolijke Kring.

Info bij: Belle Bral ; 055/31 67 91 of 0495/61 63 35 ; devrolijkekring@skynet.be.

Sint-Truiden

Wanneer en waar: in KCST, Diesterstraat 1. Van 12.00 tot 18.00: **gezinsnamiddag** met warme maaltijd gevolgd door animatie voor jong en oud. Van 19 tot 21.30u: mensen in armoede getuigen, gevolgd door een fakkeltocht door het centrum. Voor de Limburgers is er gratis busvervoer naar Sint-Truiden.

Organisator + info: Inge Pinxten Dynamo Limburg, Marktplein 9/21, 3550 Heusden-Zolder ; 011/57.19.21 ; vzw-dynamo@skynet.be.

KALENDER

VOLKSUNIVERSITEIT VAN DE VIERDE WERELD

Plaats van dialoog met mensen met armoede-ervaring. Op uitnodiging.

Elke 4e dinsdag van de maand, behalve in juli en augustus.

22 september, Brussel.

24 november, Antwerpen.

Zaterdag 17 oktober (Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede):

Nationale, tweetalige Volkuniversiteit in het gemeentehuis van Etterbeek (Brussel) van 13.30 tot 16.30 uur. Thema: 'Verloren rechten, herwonnen rechten?' Belangstellenden en groepen die normaal niet meedoen, kunnen zich aanmelden.

Met aansluitend een korte ceremonie bij de Gedenksteen voor Slachtoffers van Armoede bij het Europees Parlement van 17 tot

17.30 uur. De VU op de 4e dinsdag van oktober komt hiermee te vervallen. Zie voor een uitgebreide agenda van 17 oktober elders in deze aflevering.

MEDESTANDERSHELTER

Elke eerste donderdag van de maand van 17u tot 20u. Onze deuren en telefoonlijnen staan open. Wij zorgen voor soep, als u uw picknick meebrengt.

Eerste shelter nieuwe seizoen: 1 oktober.

KENNISVOORMIDDAG

Onder het motto vanuit ervaring via inzicht tot inzet verdiepen actieve leden zich met een gastspreekster in een actueel thema.

Zaterdag 31 oktober: 'Voor de toekomst van onze (klein)kinderen' (2). Met medewerking van wetenschapper Greet Geenen.

Kennisvoormiddagen 2010 : 27 februari en 8 mei.

VIERDEWERELDBLAD

Uitgave van de Beweging ATD Vierde Wereld
Victor Jacobslaan 12
1040 Brussel
Tel. (02)647 92 25.
Fax (02)640 73 84.
contact@atd-vierdewereld.be
www.atd-vierdewereld.be

Verantwoordelijk uitgever:
Régis De Muylder
Victor Jacobslaan 12, 1040 Brussel

Lid van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld



Voor giften en lidmaatschap kunt u storten op rek.nr.: 000-0745336-85. Giften van 30 euro of meer per jaar zijn aftrekbaar van de belastingen. Een fiscaal attest wordt in februari afgeleverd.

ATD Vierde Wereld België is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) en ondertekende haar ethische code. Op www.atd-vierdewereld.be vindt u meer informatie over hoe u ons (financieel) kunt steunen. Door lid te worden onderschrijft u de basisopaties van onze Beweging en betekent u een steun in onze strijd om een einde te maken aan armoede.

De Internationale Beweging ATD Vierde Wereld is een niet-gouvernementele organisatie (NGO) voor armoedebestrijding. Ze is niet gebonden aan een geloofsovertuiging of levensbeschouwing. Het belangrijkste doel is: de armoede bestrijden met de armsten zelf en vanuit hun ervaringen en kennis. De acties zijn gericht op de eerbiediging van ieders waardigheid en mensenrechten: een duurzame basis voor de uitroeiing van grote armoede. Volledige tekst: www.atd-vierdewereld.be.

Jaaroverzicht 2008

ATD Vierde Wereld heeft één grote doelstelling: mensen bijeenbrengen rond het verzet tegen extreme armoede. Hoe we dat in 2008 probeerden waar te maken kan u lezen in het jaaroverzicht. U vindt het op www.atd-vierdewereld.be. Maar u kan het boekje ook bestellen via het secretariaat.

Een kleine bijdrage in de druk- en verzendkosten is welkom, maar niet noodzakelijk.



ATD Vierde Wereld 2008