

2010
Europees Jaar
van de bestrijding
van armoede
en sociale uitsluiting



ATD
VIERDE WERELD

Europese jongeren verenigen zich tegen armoede

Uitnodiging - Zondag 17 oktober 2010 in Brussel
WERELDDAG VAN VERZET TEGEN ARMOEDE*

In dit Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting staan de dromen, ideeën en acties van jongeren centraal in de Beweging ATD Vierde Wereld. Jongeren met en zonder ervaring van armoede en uitsluiting hebben zich onder de noemer **Djynamo** verenigd om een oproep aan de burgers en politici van Europa te formuleren.

Op zondag 17 oktober 2010 presenteren zij na meer dan een jaar van ontmoetingen en voorbereidingen op lokaal, nationaal en Europees niveau hun boodschap. Plaats van handeling is de Gedenksteen voor Slachtoffers van Armoede in Brussel.



Deze jongeren willen bouwen aan een maatschappij die niet alleen om geld en economische belangen draait, maar aan één van ontmoetingen, dialoog en rechtvaardigheid. Ze willen bouwen aan de wereld waar zij van dromen, met daarin een Europa dat niemand uitsluit.

PROGRAMMA 17 OKTOBER 2010 DOOR ATD VIERDE WERELD
op het plein bij het Europees Parlement (bij Belliardstraat 77)

Vanaf 15 uur : Ontvangst

Van 16 tot 17 uur : In het «*Tenten-dorp*»,

- Dialoog met Europese politiek verantwoordelijken en burgers
- Exposities, animaties en video Djynamo 2010

Van 17 tot 18 uur : bij Gedenksteen voor Slachtoffers van Armoede,

- ***Oproep van de jongeren aan Europa*** in woord, dans en muziek rond een groot gezamenlijk kunstwerk
- Boodschap namens de Volksuniversiteiten van de Vierde Wereld in Europa
- De ontmoeting eindigt met muziek en dans

CONTACT EN INFORMATIE:

Voor ATD Vierde Wereld België: Katia Mercelis
contact@atd-vierdewereld.be

Voor Djynamo: Alexandra Poirot
jeunesse.europe@atd-quartmonde.org

Vertegenwoordiging ATD Vierde Wereld bij Europese instellingen:
Marie-Cecile Renoux - delegation.ue@atd-quartmonde.org

ATD Vierde Wereld
Victor Jacobsiaan 12, 1040 Etterbeek
Tel: 0032 (0)2-647 99 00
www.atd-vierdewereld.be

* De Werelddag van Verzet tegen Armoede is in 1987 ontstaan uit een initiatief van Joseph Wresinksi (1917-1988), oprichter van de Beweging ATD Vierde Wereld. De dag is in 1992 door de Verenigde Naties erkend als Werelddag. Het motto is:

“Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven, worden de Rechten van de Mens geschonden. Zich verenigen om die rechten te doen eerbiedigen is een heilige plicht.”

Zie ook: www.oct17.org, www.atd-fourthworld.org, www.atd-quartmonde.org