

Sluit je aan

Word vrijwilliger en medestander

Ondersteun activiteiten door je talenten in te zetten. Word een bruggenbouwer in je eigen omgeving en laat de stem van de armsten horen.

Word militant

Deel je ervaring van armoede, kom op voor jezelf en degenen die het nog moeilijker hebben.

Word vrijwilliger

Engageer je in de internationale beweging in België en de wereld. Informatieweekenden en inleefstages (drie maanden tot een jaar).

Word donateur of lid

Met uw steun blijven we werken aan een wereld zonder extreme armoede.

Maak uw bijdrage over naar rek.nr. 000-0745336-85 op naam van ATD Vierde Wereld België.

Lid worden kan vanaf 3 euro per jaar. Zie: www.atd-vierdewereld.be.

Voor giften van 30 euro of meer ontvangt u een fiscaal attest. ATD Vierde Wereld België is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) en ondertekende haar ethische code.

Bezoek onze website
www.atd-vierdewereld.be

Contact
contact@atd-vierdewereld.be

Vierde Wereldhuis Brussel

Victor Jacobslaan 12
B - 1040 Brussel
Tel.: 02 647 92 25



Extreme armoede uitbannen,
een weg naar vrede

Internationale beweging ATD Vierde Wereld



Samen met jou werken
aan een wereld
zonder extreme armoede





'Het ergste van de armoede is het leven zien voorbijgaan en er zelf buiten staan.'

'Mensen in armoede willen meestal hetzelfde als niet-armen. Wij willen ook onafhankelijk zijn!'

'Spreek met ons, leef met ons en praat er met anderen over. Ga in dialoog!'

Uitspraken uit de Volksuniversiteit.

Over ATD Vierde Wereld

De armsten bouwen een specifieke kennis op omdat ze de maatschappij bekijken van onderuit. Die kennis moet een weg vinden zodat veranderingen op gang komen. Alleen zo komt er een wereld waarin de fundamentele rechten van alle mensen worden gerespecteerd.

Met en vanuit de meest uitgesloten mensen gaat ATD Vierde Wereld daarom voortdurend in dialoog met andere burgers, professionelen en beleidsmakers. Ook door creatieve en culturele activiteiten proberen we ontmoeting, begrip en respect centraal te stellen.

Opgericht

in 1957 in Frankrijk door Joseph Wresinski

Actief

in 30 landen, in 5 werelddelen

Verenigt

mensen in armoede en mensen die naast hen staan van allerlei levensbeschouwingen

'Ons enige doel: dat de gezinnen die in schrijnende armoede leven, kunnen opkomen voor zichzelf en anderen'

Joseph Wresinski

Activiteiten

De Volksuniversiteit van de Vierde Wereld

Mensen in armoede en anderen ontmoeten elkaar. Steeds wordt het thema in lokale groepen voorbereid. Het doel is armoede en uitsluiting te verminderen vanuit de kennis en ervaring van de deelnemers zelf.

17 Oktober

Werelddag van verzet tegen extreme armoede.



Straatateliers en bibliotheken

Culturele acties in wijken brengen ons in contact met de meest uitgesloten gezinnen.



Zomerkampen voor jongeren

Ieder jaar zijn er mogelijkheden in verschillende landen in Europa.

Bezoek onze website www.atd-vierdewereld.be